

De Kerkklok

Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk



Verschijnt iedere veertien dagen

83^e jaargang no. 3

10 februari 2023

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE

Voeg u bij deze wagen en verkondig hem Jezus

'Ga ernaar toe, en voeg u bij dezen wagen (...)

En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus.

(Hand. 8:29.35)

Wij kennen allemaal verschillende kleuren. Het mooie is dat ook elke kleur een betekenis krijgt. Sommige kleuren zijn heel bekend en voor de echte kleurenkenners zijn 'zwart en wit' geen kleuren. Toch maken we er in ons taalgebruik veel mee duidelijk. Ook in dit Bijbelgedeelte schitteren er verschillende kleuren. Kijk maar mee. We zien goud. Goud is de kleur van het koningschap: God is Koning en Hij had de mens tot priester en koning gemaakt. Zwart is de kleur van de zonde: de mens vergooide zijn koningschap en vervreemde zich van God. Rood is de kleur van de verlossing: God verlost door Zijn eigen Zoon aan het kruis te laten sterven. Wit is de kleur van reinheid: in Christus kunnen we een nieuw schepsel zijn. Groen is de kleur van groei: groeien in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus.

Filippus verkondigde hem Jezus. Wie is die 'hem'? Waar komt hij eigenlijk vandaan? Hij is een kamerling uit Ethiopië. En hij heeft een goede baan. Hij beheert de schatkist van de koningin. De minister van Financiën dus. Hij heeft van de God van Israël gehoord en wil graag naar Jeruzalem. Zo gaat hij op reis. Maar in Jeruzalem wordt hij niet met open armen ontvangen. Hij is niet welkom in de tempel. Omdat hij een 'eunuch' is. Dat betekent dat zijn geslachtsorgaan is weggenomen en volgens de wet van Mozes (Deut. 23:1) mocht je dan niet in de tempel komen.

Weggesneden. Weet je waarom? Ter bescherming van de koningin. Om van grensoverschrijdende situaties te voorkomen. Zo deed men dat bij mannen die een hoge positie hadden en altijd in de nabijheid van de koningin waren. Een heidens gebruik. Daarom mag hij dus niet in de tempel komen.

Dat moet je je eens voorstellen. Je hebt een enorme reis achter de rug, je bent met verlangen in Jeruzalem gekomen en dan ben je niet welkom, word je erbuiten gezet. We zouden toch enorm teleurgesteld zijn, misschien wel boos. En voordat we het weten, nemen we het God kwalijk: als hun God zo is... Deze man lijkt niet teleurgesteld. Hij wil meer van de God van Israël weten. Hij koopt een boekrol en begint aan zijn lange reis terug. En terwijl zijn knechten de wagen besturen, zit hij te lezen. In Jesaja. Die boekrol is het. Waar gaat dit over: *'als een schaap is Hij ter slachting geleid...'* Hij begrijpt het niet. Maar hij doet de boekrol niet dicht. Dat is mooi hè. Hij blijft lezen!

Dan gebeurt het. Nee, geen toeval. God bestuurt alle dingen. Er is nog iemand op weg. Door God gestuurd. Filippus. *Voeg u bij dezen wagen*, had God tegen hem gezegd. Zo stuurt God Zijn dienaren erop uit.

Gemeente, de HEERE zet Zijn dienaren (ook ouders, leerkrachten en wie al niet meer) naast u en jou op de wagen, en Hij legt de vinger bij die ene Naam: Jezus. Want kijk maar, hoor maar. Filippus vraagt of die man begrijpt wat hij leest. Niet dus. *'Hij is als een schaap ter slachting geleid, als een lam voor zijn scheerders deed Hij Zijn mond niet open. Hij is vernederd en Zijn leven is van de aarde weggenomen.'* Filippus zegt: dat gaat over Jezus.

En hij verkondigde hem Jezus. Het kruis. Het open graf. Nu in de hemel. Voor u, meneer! Wat een God! Letterlijk staat er: Hij verkondigde hem DE Jezus. Met lidwoord dus. Oftewel: we kunnen er niet

omheen. Er is maar één weg tot God, dat is Jezus. We kunnen dus niet neutraal blijven. Je moet wat met Hem.

Kent u Hem? Geloof je in Hem? Heb je het Bijbellezen niet opgegeven? 'Ik zie water' zegt die man. 'Kan ik gedoopt worden?' Blijkbaar hebben ze het erover gehad op die wagen. Het water van de Doop zegt ons: Jezus wilde erin kopje ondergaan. (legde Zijn leven af) om u, jou en mij eruit op te laten staan. Kijk water....

In het water van de doop, zien we hoe God Zelf belooft, dat Zijn Naam voorgoed verbonden aan ons is. Water dat getuigt en spreekt van de hoop, die in ons leeft, dat Gods liefde niet veranderd is.

Wat een belofte: tot Zijn kind en erfgenaam aangenomen. Antwoord maar: Ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is! Alleen door deze belijdenis kun je je weg vervolgen met blijdschap, Groen en fris (psalm 92). Zonder dit antwoord blijf je achter in het donker. Nog één keer de vraag: Ken je Hem? Geloof je in Hem? Het goud van Zijn offer schittert in dag van Zijn genade! Amen.

Ds. D.J.W. Kok

KERKDIENSTEN

ZONDAG 12 FEBRUARI

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, *Bediening Heilig Avondmaal*

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

Collecten: 1. Wijk 1- ZWO; Wijk 2 -GZB Fam. de Wit 2. Instandhouding eredienst ; 3. Plaatselijk jeugdwerk

ZONDAG 19 FEBRUARI

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F. Bos, Gouda

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. A. van Lingen, Kinderdijk

Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst ; 3. Plaatselijk jeugdwerk

VAN DE REDACTIE

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. **24 februari**. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk **vrijdag 17 februari** binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen. De algemene berichten en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com.

De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN

Digitale collecte

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73

Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05

E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Collectemunten bestellen en ophalen

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop 'Bestel uw collectemunten'.

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:

- wijk 1: J. van Vliet
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81

E-mail: collegvandediaconie@hervormdstolwijk.nl

Oude metalen helpen de Voedselbank

Oud ijzer, en ook andere metalen, kunnen prima hergebruikt worden. Het gaat om: ijzer, koper, lood, aluminium, RVS, etc. U kunt ze brengen in de "oud ijzerbak" bij dhr. J. van Dam. Let op; andere materialen geven extra onkosten! Door oude metalen hier in te leveren draagt u niet alleen bij aan hergebruik van materialen maar steunt u ook een goed doel. Elke kwartaal wordt er door de diakenen een doel uitgekozen.

In de maanden januari, februari en maart is de opbrengst van de oude metalen voor de Voedselbank IJssel en Lek. Met deze opbrengst worden groenten en fruit gekocht om voedselpakketten aan te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw metalen.

ALGEMENE BERICHTEN

Website: www.hervormdstolwijk.nl

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363

Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

RTV KRIMPENERWAARD

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via 'uitzending gemist' de uitzending terug luisteren. RTV Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de Rekam.

WIJKGEMEENTE 1

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Scriba: Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl

Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl

App: HG Stolwijk 1

CD's van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten

Zondag 12 februari hopen wij Heilig Avondmaal te vieren. Wij luisteren daarbij naar Marcus 6: 6-13.

Zondag 19 februari hoopt een goede bekende in ons midden voor te gaan: ds. Bos uit Gouda.

Jubileum

30 januari waren *Achel en Annemarie de Jong* 25 jaar getrouwd. Daar willen wij hen van harte mee feliciteren en Gods zegen voor de tijd die komt toewensen. In die felicitatie betrekken we ook jullie kinderen. In die 25 jaar is er het nodige gebeurd. Door dat alles heen mogen we de liefdevolle hand van onze goede God zien. Boven de aankondiging van jullie jubileum hebben jullie geschreven: "an endless hallelujah to the King". En dat vat eigenlijk in één regel alles samen.

Inloopochtend

Beste bezoekers en andere belangstellenden.

Op donderdag 16 februari hoop ik u weer te ontmoeten voor de inloopochtend.

Die ochtend geeft mevrouw Wellenberg een lezing over 'Op reis met de trekschuit'.

Mevrouw Wellenberg werkt voor het Erfgoedhuis Zuid Holland.

De provincie Zuid Holland wil dit onderwerp (het erfgoed van de trekvaarten) graag ondersteunen!

Graag tot ziens op 16 februari in gebouw Rehoboth.

Marijke Plaizier

'Muziek in de kerkdienst'

Naar aanleiding van de gemeenteavond die in 2022 gehouden is, heeft de gemeente hun opmerkingen op het gebied van muziek in de kerkdienst kenbaar gemaakt. Dit heeft de kerkenraad opgepakt en nu willen we door middel van een enquête meer duidelijk krijgen wat de wensen zijn.

Daarom zal na de kerkdienst van 19 februari 2023, in de kerk, nog een korte enquête gehouden worden.

We doen dit via stellingen die we op de beamer tonen en waarop u via uw mobiel kunt reageren. We gebruiken hiervoor de Mentimeter-app. Hier kunt u aan meedoen met uw eigen mobiel. Voor degene die dat niet hebben of kunnen zullen we zorgen dat ze het op papier kunnen doen. Degene die thuis de dienst meemaken kunnen tegelijkertijd meedoen.

Vanaf maandag 20 februari 2023 komt de enquête via de kerkAPP beschikbaar.

Verdere zaken hierover wordt u uitgelegd op zondag 19 februari 2023 en kunt u lezen in de KerkAPP.

Voor informatie kunt u terecht bij *Else de Mik*.

Rommelmarkt 2023

Ook komend jaar hopen we weer een mooie rommelmarkt te organiseren. Daarbij kunnen we de hulp van alle vrijwilligers weer heel goed gebruiken. Zet de datum daarom graag alvast in je agenda: zaterdag 24 juni. Alle vrijwilligers ontvangen begin april verder bericht.

We zijn op zoek naar:

- een nieuwe sorteerlocatie in aanloop naar de rommelmarkt (beschikbaar in week 24 en 25). Heeft u een (gedeelte van) een schuur of loods hiervoor vrij? Fijn als u dan contact op kunt nemen met Ard de Mik.

- Iemand die ons werk uit handen kan nemen rondom reclame/communicatie in aanloop naar de rommelmarkt (verspreiden flyers, aanschrijven lokale kranten, posten op social media). Lijkt dit je een leuke ondersteunende rol? Fijn als je dan contact opneemt met Sanne van Dam.

Zilverstroommiddag 2023

We willen alvast de datum doorgeven wanneer we weer een Zilverstroommiddag voor onze senioren hopen te organiseren. Deze zal gehouden worden op zaterdag 18 maart 2023 in Rehoboth. Binnenkort zullen de uitnodigingen bezorgd worden. De uitnodigingen worden gestuurd naar de ouderen vanaf 70 jaar. Maar als u tussen de 65 en de 70 jaar bent en ook graag naar de Zilverstroommiddag wilt komen kunt u dit doorgeven bij onderstaand telefoonnummer en dan ontvangt u ook een uitnodiging.

Groeten van *Ria, Jeanne, Marja, Coby en Else*.

Ten slotte

Een citaat van Augustinus: 'En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.'

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.

Uw ds. *Frank van Veldhuizen*

Agenda

Zondag 12 februari

Organist: Michel van Buren

Crèche: Joanne Pennewaard, Marjolein Slangen en Tessa Graveland

KND: OB: Rachel en Esmee, MB: Andrea, BB: Caroline

Zondag 12 februari, 19.45 uur: 16+
Dinsdag 14 februari, 19.00 uur: Geloofstraining
Dinsdag 14 februari, 19.45 uur: Kerkenraad
Woensdag 15 februari, 20.00 uur: Gebedskring

Zondag 19 februari
Organist: Rob van Esseveldt
Crèche: Nienke Kortleven, Josine Bogaard en Anouk Breedijk
KND: OB: Jolanda en Jara, MB: Hester, BB: kerk

WIJKGEMEENTE 2

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD's kerkdienst: Henk Fredrikze, (op maandag tussen 19:00 en 20:00 uur)

VOORZANG:

12 feb. vm: Ps. 70:3 nm: Ps. 62:5
19 feb. vm: Ps. 68:17 nm: Ps. 77:8

UIT DE PASTORIE

Bijbelkring:

De Bijbelkring komt bij elkaar op donderdagavond 16 februari om 19.45 uur in Rehoboth. U en jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 5: 'Uit het water getogen'(Exodus 15)

Tenslotte:

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. *ds. D.J.W. Kok*

VAN DE KERKENRAAD

Save the Date voor 20- en 30-ers!

Het is alweer even geleden dat jullie mee konden doen aan een onderzoek naar jullie behoeften. Inmiddels is dit afgerond en zijn de conclusies en aanbevelingen aan de kerkenraad gepresenteerd. Dit is positief ontvangen, maar hoe nu verder?! Graag zouden wij jullie uitnodigen op DV vrijdag 10 maart a.s. om 20.30 uur in Rehoboth. Het onderzoek zal dan gepresenteerd worden aan jullie als doelgroep en jullie hebben de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de kerkenraad over de resultaten alsook de toekomst. Dit onder het genot van een hapje en een drankje.
Welkom!

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE

Collecte 12 en 26 februari

Op 12 en 26 februari willen we collecteren voor fam. de Wit. Gerard en Janneke zijn in 2019 hier wezen vertellen over hun werk via de GZB in Schwerin in Duitsland. Wat bijzonder dat er nu ook weer 3 jonge mensen bijkomen, die ook het verlangen hebben om mensen te vertellen over Jezus. Ze zien dit echt als verhooring op het gebed. Het is ook hun wens en bede dat het geloof en de liefde mag groeien.

GZB-Dag D.V. zaterdag 18 Maart

Het is een dag van ontmoeting, verhalen, zingen, en bidden met elkaar. Het thema is 'Bid'
Het wordt gehouden in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Iedereen van Harte Welkom, graag vooraf aanmelden.

Reis mee met de GZB

D.V. 18-29 September 2023 dan gaat er een vrouwenreis naar Malawi.
Hoe mooi is het om te zien hoe zij handen en voeten geven aan hun geloof.
En wat kunnen wij daar van leren. Heeft u ook zin? Opgeven kan via de GZB.

Melkbus.

In Rehoboth staat al jaren een melkbus waar gebruikte kaarten en postzegels in kunnen. De GZB wil deze nog steeds graag hebben, om er weer nieuwe kaarten van te maken.

KRINGEN EN VERENIGINGEN

OPPAS

12-feb	Beneden	Neline de Jong	Jara Both + Julia Dekker
	Boven	Elise Cromwijk	Luuk Verhoef + Lennart Weerheim
19-feb	Beneden	Lianne Gelderblom	Jaqueline Kool + Anne-Ruth Kok
	Boven	Marleen Verburg	Hannah Gommer + Lotte Mes
26-feb	Beneden	Marlies Hertog + Vera Hulst	
	Boven	Anne Verdoold	Pauline Hogendoorn + Sara de Jong

AGENDA

zo 12 feb	14.00	uur	Zondagsschool "Benjamin"
ma 13 feb	19.15	uur	Bijbelclub Gemiva
ma 13 feb			Catechisatie groep 1 t/m 6
di 14 feb	20.00	uur	Pluskring
wo 15 feb	19.30	uur	Jeugdclub "Het Anker" 1
wo 15 feb			Kerkenraadsvergadering
do 16 feb	19.45	uur	Bijbelkring
zo 19 feb			Verrassingsbakkie
zo 19 feb	14.00	uur	Zondagsschool "Benjamin"
zo 19 feb	20.00	uur	Jeugdvereniging "De Parel"
ma 20 feb	19.15	uur	Bijbelclub Gemiva
ma 20 feb	20.00	uur	Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" - Huishoudelijke vergadering
ma 20 feb			Catechisatie groep 1 t/m 5
di 21 feb	19.00	uur	Tienerclub "TOV"
wo 22 feb	19.30	uur	Jeugdclub "Het Anker" 2
do 23 feb	19.45	uur	Vrouwenkring "Debora"

Verrassingsbakkie 19 februari

Op zondag 19 februari houden we opnieuw het verrassingsbakkie! Doet u/jij ook (weer) mee?! Het doel van het verrassingsbakkie is dat gemeenteleden, die elkaar niet zo snel spreken, bij elkaar op de koffie gaan. Door de ontmoeting leren we elkaar beter kennen en is er gelegenheid om samen over de preek van deze morgen te spreken.

Meedoen? Stuur dan vóór vrijdag 17 februari een berichtje of bel naar Anne Verdoold.

. Laat in uw bericht het volgende weten:

- Optie A: u bent een 'koffieschenker'

U wilt mensen bij u thuis ontvangen op de koffie? Geef hierbij uw adres door.

- Optie B: u bent een 'koffiedrinker'

Wilt u bij iemand op de koffie gaan? Geef hierbij aan met hoeveel personen u komt koffiedrinken.

Uiterlijk zaterdag 18 februari krijgt de 'koffieschenker' bericht hoeveel mensen u zult ontvangen. De 'koffiedrinker' ontvangt het adres waarop u verwacht wordt.

Groetjes: *Arie en Marleen Verburg, Niels en Anne Verdoold*

ZORG VOOR ELKAAR

Voor iedereen die even wat
extra hulp nodig heeft.



Diaconie Wijk 2

Aris van Dam (06-28901658) en Anneke de Vries (06-10032691)