

De Kerkklok

Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk



Verschijnt iedere veertien dagen

82^e jaargang no. 23 23 december 2022

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: "Ja, Ik kom spoedig!" Amen. Kom, Heer Jezus! (Openbaring 22: 20)

Bijna het laatste vers in de Bijbel. Alleen de zegenwens volgt nog. Je zou daarmee kunnen zeggen dat in dit laatste vers nog één keer klinkt waar wij naar moeten kijken. Een laatste oproep. Een laatste bemoediging. En dan zien we dat dit gaat over het feit dat Jezus nog een keer zal terugkomen. Wij vieren Kerst. Dat is de herdenking van de komst van Jezus Christus naar deze wereld. Dan herdenken wij hoe Hij werd geboren in de stal van Bethlehem. Dan zien we een klein kindje, een baby voor ons. En dat is heel weerloos en kwetsbaar. Maar als we alleen naar die komst van Hem zouden kijken, dan zouden we missen, wat Hij aan het einde dus zegt. Hij komt nog een keer. En die keer is definitief. Want na Kerst gaan we op weg naar Pasen en Hemelvaart. Met Hemelvaart gaat de Heer terug naar de hemel. Maar als Hij aan het einde van de Bijbel zegt dat Hij nog een keer zal komen, dan is dat om voorgoed er te zijn. En dat is dan ook waar wij naar uit mogen zien. Juist ook met Kerst. We zijn met Kerst vaak druk met alle randzaken rondom Kerst. Het eten, de versieringen, de tradities in gezinnen en families. Noem het maar op. Maar daardoor zouden wij bijna vergeten waar het met Kerst echt om gaat. Namelijk om Zijn komst. En dat wij dus in de eerste plaats met Kerst daarop gericht moeten zijn. En daarbij niet moeten blijven steken in het verleden, maar juist ook ons moeten realiseren dat er een toekomst is. Een toekomst vol van hoop. Eén van de kerstkaarten, die ik kreeg had dat ook als tekst. Er was een kribbe op te zien met een lichtstraal en een duif als teken van de Geest. Nee, niet een soort standaardkerstkaart, maar daarmee wel wijzend naar de essentie. Dat wij die toekomst vol hoop hebben. Dat Jezus komt. En dan wordt de vraag wat ons antwoord daarop is. Hoe kijken we uit naar die komst? De eerste vraag is eigenlijk wel of we ernaar uitkijken? Of zijn we zo bezig met de dingen van elke dag dat wij geen tijd hebben of nemen om uit te kijken naar de toekomst? Misschien daarbij ook wel onze eigen toekomst. Als iemand druk bezig is om te overleven, dan is de blik niet veel verder gericht dan een paar dagen wellicht. Openbaring is geschreven toen de verdrukking begon. Toen het uitzicht verduisterd werd door alles wat op de eerste christenen afkwam. En juist toen klonken die woorden en dat antwoord. De uitroep dat de Heer snel zou komen. Dat is niet een antwoord om maar af te zijn van de ellende, maar een antwoord van verlangen en liefde. Want als Hij uit liefde weer zal komen naar deze aarde, dan mogen wij in liefde en verlangen Hem verwachten. Dan mogen wij uitzien naar de tweede komst. En dan mogen wij die komst herdenken met Kerst. Maar dan ook uitroepen: Kom Heer Jezus. Dan wordt het een prachtige Kerst. Niet alleen door alle randzaken, waar we ook van mogen genieten, maar juist ook doordat wij de kern mogen hebben en ons mogen verheugen in Zijn belofte dat Hij zal komen en dat wij dan vol vreugde Hem zullen ontmoeten. Zo'n Kerst wensen wij elkaar toe. Echt gezegende Kerstdagen.

Ds. F.J.M. van Veldhuizen

KERKDIENTEN

ZATERDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND

Wijk 1: 21.30 uur Ds. F.J.M. van Veldhuizen, *Kerstnachtdienst*

ZONDAG 25 DECEMBER – Eerste Kerstdag

Wijk 1: 9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 10.45 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. G. van den Berg, Onstwedde

Collecten: 1. Wijk 1: Moldavië, Wijk 2 – Hulp Oost Europa; 2. Instandhouding eredienst; 3. Energiekosten kerk;

MAANDAG 26 DECEMBER

Wijk 2: 10.00 uur: Ds. D.J.W. Kok, *bediening Heilige Doop*

Collecten: 1. Wijk 2 – Hulp Oost Europa; 2. Instandhouding eredienst;
3. Energiekosten kerk;

ZATERDAG 31 DECEMBER – Oudejaarsdag

Wijk 2: 17.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 1: 18.45 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst;
3. Energiekosten kerk;

ZONDAG 1 JANUARI- Nieuwjaarsdag

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. P. Wijnberger, Bergambacht

Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst;
3. Onderhoud orgel;

ZONDAG 8 JANUARI

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. C. Boele, Polsbroek

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, *Bediening Heilige Doop*

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D. Breure, Kockengen

Collecten: 1. Diaconie 2. Instandhouding eredienst;
3. Onderhoud orgel;

VAN DE REDACTIE

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. **13 januari**. Deze is voor drie weken. Kopij dient uiterlijk **vrijdag 6 januari** binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen. De algemene berichten en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com. De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN

Digitale collecte

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73

Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05

E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Vrijwillige Bijdrage 2022:

Beste gemeenteleden, nog enkele weken en dan loopt 2022 alweer ten einde. Daarom willen wij u/jou eraan herinneren om, als u het nog niet heeft gedaan, de - ACTIE KERKBALANS bijdrage 2022 - over te maken op onze bankrekening NL64 RABO 0361 4024 73.

Hartelijk dank voor uw/jouw medewerking.

Collectemunten bestellen en ophalen

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop 'Bestel uw collectemunten'.
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:

- wijk 1: J. van Vliet
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81

E-mail: collegvandediaconie@hervormdstolwijk.nl

Nieuws van de Koster

Ook in de laatste maanden van het jaar is de Koster actief geweest: een prachtige winter-etalage, workshops en de start van het Repaircafé (iedere tweede zaterdag van de maand). Vanaf 21 januari 2023 kunt u op iedere derde zaterdag van de maand terecht bij de Kledingrepair. Een knoop aanzetten of een rits vervangen, u wordt door deskundige vrijwilligers geholpen. Nader bericht volgt.

U kunt zich ook nog opgeven voor de workshop quilten op 17 januari.

De Koster wenst iedereen gezegende kerstdagen en voor 2023 alle goeds toe.

Laat uw oude ijzer helpen

De opbrengst van de oude metalen is in de maanden oktober, november en december bestemd voor 3 stichtingen uit Gouda namelijk; 't Swanenburghshofje, De Reling en Inloophuis Domino.

Er staat een container voor aluminium, ijzer, lood, koper etc. bij dhr. J. van Dam. Let op: a.u.b. alleen metalen, ander materiaal geeft onnodige onkosten! Alvast hartelijk dank voor uw metalen.

ALGEMENE BERICHTEN

Website: www.hervormdstolwijk.nl

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363

Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

INFORMATIE KERST-INN 2022

Op maandag 26 december zal de KERST-INN gehouden worden in Rehoboth.

Even nog een herinnering voor de mensen die zich voor deze middag hebben opgegeven: tussen 13.00 uur tot 13.30 uur wordt u verwacht en rond 17.00 uur eindigt de gezellige middag.

Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Namens het Kerst-Inn comité, Aart, Clari, Eef en Jeanne

RTV KRIMPENERWAARD

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via 'uitzending gemist' de uitzending terug luisteren. RTV Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de Rekam.

WIJKGEMEENTE 1

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Scriba: Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl

Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl

App: HG Stolwijk 1

CD's van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten

Zaterdag 24 december hebben we 's avonds de Kerstnachtdienst. Dit jaar zal de Harmonie haar bijdrage leveren. Heerlijk dat na een aantal jaren we weer op Kerstavond naar de kerk kunnen en daar met elkaar de kerstliederen kunnen zingen. Zondag 25 december is het Eerste Kerstdag. Wij hopen dan om 9.00 uur dat met elkaar te vieren. Deze dienst zal voor het hele gezin zijn. Zaterdag 31 december is het Oudjaar. Dan hopen wij om 18.45 uur met elkaar het jaar af te sluiten en de Heer te danken voor alle zegeningen die Hij heeft gegeven. Zondag 1 januari is het Nieuwjaar. Om 10.30 uur willen we dan het jaar beginnen met een zegen daarover te vragen van de Heer. Wij willen dan luisteren naar Marcus 1: 15, het Koninkrijk van God is nabij. Zondag 8 januari zal de Heilige Doop worden bediend aan Nore Bogaard. Aan deze dienst verleent ook het Combo haar medewerking. Wij kijken naar Marcus 2, waar vrienden hun verlamde vriend naar Jezus brengt en Hij hun geloof ziet. Na afloop is er koffiedrinken in Rehoboth.

Geboren

Op 16 december is bij *Ruben en Dorieke van Straten* een zoon geboren. Zij gaven hem de namen Jezra Bert-Jan Immanuel. Daarmee vernoemden zij hem naar zijn beide opa's. *Jezra* is het broertje van Madée. Wij willen hen hier van harte mee feliciteren en Gods zegen toewensen bij de opvoeding. Die laatste naam: Immanuel betekent God met ons. Een naam die juist ook in de Adventstijd klinkt. Zo bidden wij jullie ook toe dat God bij jullie is als gezin.

Uit de kerkenraad

De kerkenraad heeft broeder *John Groen in 't Wout* benoemd tot ouderling-kerkrentmeester. Wij willen hem en zijn gezin Gods nabijheid toewensen als hij hierin een beslissing heeft te nemen. Wilt u hem daarin ook dragen in uw gebeden? Dat betekent ook dat er nog twee vacatures openstaan. Namelijk die van diaken en ouderling V&T. Zorgelijk is het wel een beetje dat wij deze niet zo makkelijk vervuld krijgen. Nu kan het zijn dat wij niet de juiste persoon weten te vinden. Wilt u daarom ons vertellen wie u geschikt acht, of als u zelf hierin Gods koninkrijk en onze gemeente wilt dienen, dit ook zeggen. Verder is de kerkenraad aan de slag gegaan met dingen die op de gemeenteavond door u werden naar voren gebracht. In de komende tijd zult u daar meer over horen, omdat we dit proberen concreet gestalte te geven.

Ook hebben we met elkaar namen genoemd van voorgangers voor 2024. Mocht u nu graag een bepaalde voorganger willen horen, laat dit dan aan de scriba weten. Wij proberen een zo evenwichtig mogelijke lijst te maken.

INLOOPOCHTEND

Beste bezoekers van de inloopochtend en andere belangstellenden.

Op donderdag 12 januari komt als gast: Dhr. Kees Verhoog uit Haastrecht. Hij gaat ons een presentatie laten zien over Kreta. U wordt weer om 10.00 verwacht in gebouw Rehoboth, waar de koffie/thee voor u klaar zal staan. Graag ontmoeten we elkaar dan weer in het nieuwe jaar!

Marijke Plaizier

p.s. in de vorige Kerkklok heb ik de verkeerde datum vermeld voor februari: 15 februari moet zijn 16 februari

Meet & Greet, Walk & Talk

21 januari 2023 vrouwenmiddag, van 15:00 uur tot ongeveer 18:00 uur.

Deze Meet & Greet hopen we erop uit te gaan om een mooie winter wandeling te maken in de polder rondom Bergambacht. Om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken. Afsluitend eten we heerlijke erwtensoep. Kom ook in beweging, we hopen je te zien 21 januari!

Geef je op via de Kerk App, of bij Marion de Gier of bij Marinda de Jong

Ten Slotte

Het einde van het jaar nadert. We mogen Kerst vieren en daarna Oud en Nieuw. Drukke dagen, waarin wij elkaar opzoeken. Maar laten we in deze dagen ook de Heer opzoeken. Hij zocht ons namelijk op toen Hij mens werd in de stal van Bethlehem. En elke dag zoekt Hij ons nog steeds op met Zijn zegen. Daarom mogen we ook met Oud en Nieuw Hem danken voor de zegen van 2022 en vragen voor Zijn zegen in 2023. Mede namens Coby, Marc Jan en Timo wens ik u gezegende Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar toe.

Uw ds. *Frank van Veldhuizen*

Agenda

Zaterdag 24 december: 21.30 uur Kerstnachtdienst

Zondag 25 december

Organist: Michel van Buren

Crèche: Anja, Esther en Vera Prosman

KND: allemaal in de kerk

Zaterdag 31 december: 18.45 uur Oudejaarsdienst

Organist: Pleun Eikelboom

Zondag 1 januari

Organist: Marco Vos

Crèche: zie rooster

KND: zie rooster

Zondag 8 januari

Organist: Rob van Esseveldt mmv. Het Combo

Crèche: zie rooster

KND: zie rooster

WIJKGEMEENTE 2

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl

Bijstand: Ds. J. van Dijk

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl

CD's kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:

25 dec. vm: kerstliederen nm: Ps. 136:1

26 dec. vm: Ps. 136:26

31 dec. nm: Ps. 77:7

1 jan. vm: Ps. 92:1 nm: Ps. 92:2

8 jan. vm: Ps. 14:7 nm: Ps. 27:1

UIT DE PASTORIE

Geboorte:

Op 4 december werden *Diederik en Hester van Wijngaarden-de Rooij* verblijd met de geboorte van hun derde kindje. Ze gaven hem de namen: Juup Elim. Ze vermelden nadrukkelijk op het kaartje dat de naam 'Elim' betekent 'oase in de woestijn. Juup is het broertje van Siem en Nova. De stille verwondering blijkt ook uit de woorden op het geboortekaartje: 'God vertrouwde ons opnieuw een kostbare schat toe. Alle eer aan Hem voor dit grote wonder.' Een kostbaar pand ontvangen uit Gods hand. We willen hen van harte feliciteren met deze uitbreiding van hun gezin. Onze wens is dat de HEERE, de grote Schepper van ons leven, Juup al vroeg in zijn leven delen zal in de volle zegen van het verbond, door het geloof in de Heere Jezus Christus. We bidden Diederik en Hester veel vreugde en wijsheid toe bij de opvoeding van hun drie kinderen.

Gedoopt:

Op zondag 11 december werd de Heilige Doop bediend aan Jente Lisa (Jente) Kerpel, Silas Aäron (Silas) van den Broek en Fabian Mats (Mats) Cromwijk. De tekst in deze dienst kwam uit Lukas 1: 72-74. We bidden de doopouders Gods rijke zegen toe bij de opvoeding van hun zoon. De belovende God kan niet van Zijn belofte af.

Doopzitting:

De eerstvolgende doopdienst staat gepland op maandag 26 december (2^e kerstdag). Ouders die hun kind graag willen laten dopen, kunnen dit aangegeven via de mail bij de scriba br. A. Plug

(scribawijk2@hervormdstolwijk.nl). Dinsdagavond 20 december zal er doopzitting worden gehouden ter voorbereiding op de doopdienst. Beide ouders worden verwacht en neemt u het trouwboekje mee! We beginnen de doopzitting om 19.30 uur in Rehoboth.

Memento Mori:

'Gedenk te sterven', betekenen deze Latijnse woorden. Zoals we gewend zijn, zullen de namen van hen die ons ontvielen in het afgelopen jaar, in de oudejaarsavonddienst worden afgelezen. De HEERE zij met hen die achterbleven in het blijvende gemis van deze geliefden. Gedenk te sterven staat hierboven, maar even waar is, gedenk te leven! En hét Leven is alleen in Christus Jezus. Hij is de enige Troost in leven en sterven. Zoek Hem en Leef!

Jezus zegt in Johannes 11:25-26: *'Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof u dat?'*

Tenslotte:

We gaan richting Kerst en de jaarwisseling. Een tijd waarin we elkaar in de kerk vaak mogen ontmoeten. En waar kun je op zulke dagen beter zijn dan bij de HEERE in Zijn huis? Echt Kerstfeest wordt het als Gods woorden in je leven gaan spreken en de Heilige Geest voor de Heere Jezus plaats maakt in het hart. Dan zie je steeds meer uit naar Zijn licht dat in de duisternis van ons verloren en schuldige leven wil schijnen. Wie daarnaar verlangt en de waarde van de komst van Gods Zoon ziet, neemt dan toch trouw zijn plekje in? Juist in de kerk, waar Zijn woorden het volle pond krijgen, laat God dit bevrijdende Evangelie in alle toonaarden horen. Trouwens naar Zijn Woord horen, doen we hopelijk ook op de drempel van het oude en het nieuwe jaar. Afsluiten met de HEERE en het nieuwe jaar niet in kunnen zonder de HEERE. Ik hoop dat dit Stolwijk mag kenmerken in de komende weken. Daarbij wens ik u en jou, mede namens Anneke en de kinderen van harte een met Christus gevuld Kerstfeest toe en een welgelukzalig Nieuwjaar.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, *ds. D.J.W. Kok*

VAN DE KERKRENTMEESTERS

40 jaar organist wijk gemeente 2

Op D.V. 1 januari a.s. is het 40 jaar geleden dat onze organist Pieter van den Heuvel is begonnen met het begeleiden van de kerkdiensten.

Als wijkgemeente willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op de nieuwjaarsreceptie, na de ochtenddienst op 1 januari, zal hier aandacht aan geschonken worden en bent u/jij in de gelegenheid om hem te feliciteren.

We zijn dankbaar dat Pieter ons al zo lang op het orgel begeleidt tijdens de samenzang. Als gemeente zien we dit als een groot voorrecht.

VAN DE DIACONIE

Kerstkaartenactie voor zendingsmedewerkers

Graag willen wij ook dit jaar weer als medeleven vanuit onze gemeente, kerstkaarten sturen naar zendingswerkers waar we het afgelopen jaar voor hebben gecollecteerd.

Doet u mee? schrijf een kaart met de naam van de zendingswerker en eventueel een postzegel erbij, dan zorgen wij dat ze op de plaats van bestemming komen. U kunt vanaf zondag 4 december uw kaarten in de doos doen, die onder de toren staat in de kerk.

Fam. Vogelaar Indonesië , Fam. Vreugdenhil Colombia, Fam. Godeschalk Congo, Willem-Henri en Ditteke den Hartog, Malawi, Fam. Van de Knijff Libanon, Ben en Anne Arabisch schiereiland, Ds. Vinogradsky Oekraïne, en Ds. Pinaar Afrika

25 & 26 december collecte voor Hulp Oost Europa

Geef warmte aan mensen in Oltenia (Roemenië)

De oorlog in Oekraïne heeft een hoop dingen veranderd. Allereerst was er de angst dat de oorlog zich zou uitbreiden naar Roemenië. Daarnaast heeft de oorlog allerlei gevolgen als werkloosheid, stijging van prijzen van levensmiddelen, hout, elektra, medicijnen en benzine. Gevolg hiervan is dat nu niet alleen de armen veel financiële problemen hebben, maar ook de middenlaag van de bevolking deze problemen ervaart. Velen zijn hun baan verloren, omdat het bedrijf waar zij werkten, failliet is gegaan door de hogere prijzen. De arme mensen in de dorpen leven vaak van de kinderbijslag of hun pensioen. Ze hebben geen ander inkomen. De meeste kerkleden hebben geen vast werk, ze leven van de kinderbijslag of een andere uitkering. Dit betekent onder andere dat zij halverwege de maand al door

hun geld heen zijn en ze het voedsel van het laatste stukje van de maand betalen als zij de uitkering van de volgende maand hebben ontvangen. Op deze manier lopen ze eigenlijk altijd achter met hun bestedingen. Ook de evangelisten Aurel, Titu en Ion in Oltenia (Roemenië) krijgen te maken met de gevolgen van de toegenomen armoede. Er zijn veel meer hulpvragen dan waaraan ze kunnen voldoen. Dit geeft soms teleurstelling en frustratie. Daarnaast zijn er ook veel mensen die voor allerlei kleine en grote problemen naar hen toekomen. Het zijn problemen op financieel, medisch en sociaal gebied die ze vaak niet op kunnen lossen. Ze krijgen hierbij gelukkig wel hulp van de ouderlingen en diakenen. Helpt u de meest kwetsbaren in Oltenia?

KRINGEN EN VERENIGINGEN

Zondagsschool 'Benjamin'

Beste jongens en meisjes,

Het is bijna zover; het kerstfeest van de zondagsschool!

24 december om 16.30 uur willen we dit in de kerk vieren. Samen met jullie ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's, iedereen is van harte welkom. Dan mogen we de Heere danken voor deze mooie kerstdag. Dank U voor heel dit feest zo blij. Dank U dat ik heel stil mag zeggen, 't is ook feest voor mij!

OPPAS

25-dec	Beneden	Hilda van den Broek	Marlies Weerheim en Tessa Uittenbogaard
	Boven	Christa Dekker	Harm Hulst en Nick Uittenbogaard
26-dec	Beneden	Neline de Jong	Sara de Jong en Lieke van Dam
	Boven	Rianne Verhoef	Jara Both en Julia Dekker
1-jan	Beneden	Lianne Gelderblom	Willianne Linge en Jo-anne Plug
	Boven	Annemarie Zwiers	Luuk Verhoef en Lennart Weerheim

AGENDA

za 24 dec	16.30	uur	Zondagsschool "Benjamin", kerstviering
wo 04 jan	19.45	uur	Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"
zo 08 jan	14.00	uur	Zondagsschool "Benjamin"
zo 08 jan	20.00	uur	Jeugdvereniging "De Parel"
ma 09 jan	19.15	uur	Bijbelclub Gemiva
ma 09 jan	20.00	uur	Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
ma 09 jan			Catechisatie groep 1 t/m 5
di 10 jan	19.00	uur	Tienerclub "TOV"
wo 11 jan	19.30	uur	Jeugdclub "Het Anker" 1
do 12 jan	19.45	uur	Vrouwenkring "Debora"

Zingen met Kerst

Voor de morgendienst op 1e Kerstdag willen we in de kerk weer kerstliederen zingen. De kinderen kunnen de twee kinderliederen 'Ga je mee op zoek' en 'Heel gewoon' thuis oefenen en tijdens het oefenmoment op 13 december vanaf 19.00u in de kerk. Natuurlijk zijn alle kinderen welkom voorin de kerk, maar het is fijn om een vast groepje te hebben met wie we de liedjes hebben doorgenomen. Daarom de vraag: vind(en) jouw kind(eren) het leuk om mee te doen? Stuur een WhatsApp naar Wilma de Jong, dan wordt er een groepsapp aangemaakt waarin de liederen worden gedeeld die je thuis kunt oefenen.

En nog een muzikale uitdaging voor de liefhebber: het zingen van een kerstlied met tweede stem. Daarom een oproepje aan de gemeenteleden die deze uitdaging niet uit de weg willen gaan: vind je het leuk de tweede stem te zingen, gewoon vanuit de kerkbank? Laat het Wilma (zie bovenstaand nr.) weten, dan sturen we een instructiefilmpje. We kijken uit naar een mooi muziekmoment op 1^e Kerstdag!

ZORG VOOR ELKAAR

Voor iedereen die even wat
extra hulp nodig heeft.



Diaconie Wijk 2

Aris van Dam (06-28901658) en Anneke de Vries (06-10032691)