

# *De Kerkklok*

Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk



## **DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk**

*Verschijnt iedere veertien dagen*

*82<sup>e</sup> jaargang no. 17*

*30 september 2022*

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

### **MEDITATIE**

En de engel droeg mij op te verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion, maar Ik ben ziedend van woede op de zelfgenoegzame volken. (Zacharia 1: 14, 15)

Zondag 2 oktober is het Israëlzondag. Eens per jaar laat de kerk haar bijzondere band met het Joodse volk zien. In wijkgemeente 1 zijn we de afgelopen zondagen bezig geweest met de profeet Haggai. Een onbekende, zogenaamde kleine profeet, omdat het Bijbelboek maar twee hoofdstukken heeft. Hij profeteerde in 520 voor Christus. Het bijzondere is dat er in die tijd nog een andere profeet ook actief was: Zacharia. En we kijken dus nu naar woorden die ook in 520 voor Christus zijn gesproken. Het is een heftige tekst. Laten we die van achteren naar voren lezen. Waar is de Heer nu woedend over? Over de zelfgenoegzaamheid, de zorgeloosheid van de andere volkeren. Volkeren die vooral op zichzelf gericht zijn en wie het erom gaat dat zij het goed hebben. De rest kan hen ten diepste niets schelen. Als de Heer ergens boos over wordt, is het onverschilligheid. Hij eist betrokkenheid, zoals we ook in het eerste deel van de tekst zullen zien. Maar is dat ook niet wat er in ons land soms aan de hand lijkt. Men leeft in zijn of haar eigen bubbel. De scheiding tussen de bevolkingsgroepen wordt steeds groter. Men heeft elkaar naar het lijkt niets meer te zeggen. We zien het als je kijkt naar de politieke beschouwingen. De andere bevolkingsgroep moet het probleem oplossen. Men is zelfgenoegzaam. Jazeker, we zijn allemaal geschrokken van de crises, maar uiteindelijk willen we die oplossen door te doen waar wij wat aan hebben. Niet of de ander er ook wat aan heeft. Het probleem van de ander is iets wat ons koud laat. En God wordt daar woedend over. Hij, Die de mensen geschapen heeft, heeft hen allen gelijk geschapen. De één is niet meer dan de ander. Hij heeft hen de verantwoordelijkheid naar elkaar gegeven. Maar zelfgenoegzaam en zorgeloos gaat het de mens vooral om zichzelf in ons land. En dat terwijl de Heer brandt van liefde voor Jeruzalem en Sion. Hij zet Zich met alles wat Hij heeft voor in. Hij is betrokken met Zijn hele hart. Dat is wat Hij van ons vraagt. Hoe staan wij in het leven? Is er de passie voor de Heer en voor elkaar. Hij geeft Zich volkomen. Dat zien we vooral in Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die gaf zelfs Zijn leven om ons te redden. Maar als wij dan lauw, onverschillig blijven, dan slaat de liefde van de Heer om in boosheid. Terwijl het juist begint met Zijn liefde. Dat is ook waar wij uit mogen leven. Sterker nog: waar wij uit moeten leven. Leven uit het hart van de Heer. En dat is niet een beetje. We doen wel iets, maar niet te veel. Nee, dat is een toegewijd leven aan Hem. Een toegewijd leven aan elkaar. Een leven gedragen door die liefde. Dat geldt niet alleen in 520 voor Christus, dat geldt ook vandaag de dag. Wat ons als gemeente opviel, was hoe actueel het boek Haggai was. Terwijl het 2500 jaar geleden geschreven is. Zo is ook dit woord van de Heer in Zacharia zo actueel. Je leeft niet voor jezelf. Je leeft zeker niet alsof jij zelf het middelpunt van het universum zou zijn. Je leeft uit de genade en de liefde van de Heer. En door die genade en liefde kom je in actie. Is de ander niet iemand uit een andere bubbel, maar een medemens. Omdat je beseft dat je in die liefde van God maar een klein mens bent, die van zichzelf die liefde niet verdiend heeft, maar die krijgt door de brandende liefde van de Heer. Door Zijn ijver. Zo mogen wij leven. Niet zelfgenoegzaam, maar vol van Zijn liefde. Door Zijn Zoon. Dodelijk is onverschilligheid. Levend is de liefde. En dat wensen we elkaar toe. Om zo uit die liefde te leven. Dat is een rijkdom die onuitputtelijk is. Waarin toekomst is tot in de eeuwigheid.

*Ds. F.J.M. van Veldhuizen*

## **KERKDIENTEN**

### **ZONDAG 2 OKTBER, Israëlzondag**

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. Zack Pienaar, Zuid-Afrika

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. C. Boele, Polsbroek

**Collecten:** **1. Wijk 1: Kerk en Israël Wijk 2: Stichting Steun Messiasbelijdende Joden;**  
**2. Instandhouding eredienst;**  
**3. Onderhoud kerk**

### **ZONDAG 9 OKTOBER**

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. J. Belder, Harskamp

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

**Collecten:** **1. Wijk 1: Care for Natural, Wijk 2: Fam. Godeschalk in Congo;**  
**2. Instandhouding eredienst;**  
**3. Onderhoud kerk**

## **VAN DE REDACTIE**

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. **14 oktober**. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk **vrijdag 7 oktober** binnen te zijn. Let op! De algemene berichten en de kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen, [predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl](mailto:predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl) en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, Korenbloemstraat 1a, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele (343080). Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

## **COLLECTEN**

### **Digitale collecte**

Op de website [www.hervormdstolwijk.nl](http://www.hervormdstolwijk.nl) vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

## **KERKRENTMEESTERS**

### **Vrijwillige bijdrage:**

*Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73*

### **Algemeen:**

*Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05*

### **E-mail:**

[kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl)

## **BIJDRAGE VOOR DE KERKKLOK**

Zoals u/jij wellicht weet is de Kerkklok een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stolwijk, die u 23 keer per jaar ontvangt. Het zakje in deze Kerkklok is bestemd voor uw/jouw vrijwillige bijdrage in de onkosten. Het zakje zal worden opgehaald door vrijwillig(st)ers van onze gemeente tussen D.V. maandag 3 oktober en vrijdag 7 oktober. Ook is het mogelijk om via de QR-code een bijdrage over te maken. Hartelijk dank.



## **Collectemunten bestellen en ophalen**

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in

Rehoboth voor het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:

1. Digitaal: Ga naar de webpagina [www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten](http://www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten) en klik op de knop 'Bestel uw collectemunten'.
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in ontvangst worden genomen.

## **KERKELIJK BUREAU**

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / [kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl)

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:

- wijk 1: J. van Vliet

- wijk 2: A. Verdoold

## **CENTRALE DIACONIE**

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81

E-mail: [collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl](mailto:collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl)

### **Oud ijzer en metalen**

Ds. A.D. Goijert uit Nijkerk is al negenmaal naar het Rwanda midden in Afrika afgereisd om daar Bijbels te kopen bij het Bijbelgenootschap en te verspreiden. Rwanda is helaas bekend van de genocide in 1994. Een miljoen inwoners zijn er toen gedood. Toch zijn de meeste mensen christen. Vanwege de armoede hebben de meeste kerkgangers geen Bijbel. Kinderen hebben nog nooit een kinderbijbel gezien. Voorgangers bezitten geen studiebijbel. In de hoofdstad Kigali is het kantoor van het Rwandese Bijbelgenootschap. Daar liggen Bijbels in de Rwandese taal. Ds. Goijert heeft er, sinds 2007, al 14.398 verspreid. Door heel het land. In allerlei kerken.

Een Bijbel kost plm. 5 euro, een kinderbijbel 6 euro en de vuistdikke studiebijbel 17,50 euro.

De opbrengst van het oud ijzer de in de maanden juli, augustus en september wordt aan dit project besteed.

### **ALGEMENE BERICHTEN**

Website: [www.hervormdstolwijk.nl](http://www.hervormdstolwijk.nl)

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787;

Mail: [reserveringrehoboth@gmail.com](mailto:reserveringrehoboth@gmail.com)

### **VERENIGINGSAVOND CHRISTENVROUW**

Op D.V. woensdag 12 oktober a.s. houden wij weer onze verenigingsavond. St. De Ondergrondse Kerk zet zich in voor vervolgte Christenen is onze gast. De avond wordt gehouden in "Rehoboth" en begint om 19.45 uur. Leden en ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Het bestuur van de Christenvrouw, Stolwijk-Berkenwoude.

### **Bazaar Stolwijk**

Op zaterdag 15 oktober houdt de handwerkclub van Wilgenhoven weer haar jaarlijkse bazaar in Rehoboth in Stolwijk van 10.00 – 15.00 uur. Er is o.a. een handwerkkraam, Kika kaarten, babyborn kleertjes, bloemenkraam, sieraden, hobby schilderijen en het rad met mooie prijzen. Tevens zijn er hapjes en drankjes te verkrijgen. De opbrengst komt ten goede aan de handwerkclub en Wilgenhoven

### **RTV KRIMPENERWAARD**

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website [www.rtvkrimpenerwaard.nl](http://www.rtvkrimpenerwaard.nl) kunt u via 'uitzending gemist' de uitzending terug luisteren. RTV Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de Rekam.

---

### **WIJKGEMEENTE 1**

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, [predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl](mailto:predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl)

Scriba: Herjan Kelder, [scribawijk1@hervormdstolwijk.nl](mailto:scribawijk1@hervormdstolwijk.nl)

Info: [infowijk1@hervormdstolwijk.nl](mailto:infowijk1@hervormdstolwijk.nl)

App: HG Stolwijk 1

CD's van de dienst: fam. A.C. de Mik

### **Bij de diensten**

Zondag 2 oktober is het Israëlzondag. Tevens wordt dan de doop bediend aan Zeth Geelhoed, zoon van Mark en Zelia.

Zondag 9 oktober hoop ik ook in uw midden voor te gaan.

## **Geboren**

Op donderdag 22 september is *Nore Felina* geboren. Zij is de dochter van Remco en Josine Bogaard en zusje van Tess. Op de geboortekaart staat “een pareltje van goud, uit Gods hand aan ons toevertrouwd”. En dat is nu ook precies wat Nore is. Aan jullie toevertrouwd door haar hemelse Vader. Daarom bidden we jullie ook Gods zegen toe bij de opvoeding en willen jullie van harte feliciteren met dit pareltje. De naam Nore kan afgeleid zijn van Ellinor, wat betekent God is mijn licht. Daarmee geven jullie haar een prachtige naam mee.

## **Tijdens de diensten**

De kerkenraad heeft besloten om twee dingen te veranderen tijdens de dienst.

In de eerste plaats zal er vanaf 2 oktober uit de NBV21 worden gelezen. Tot nu toe was dat de NBV, maar vorig jaar is een nieuwe versie daarvan uitgekomen. Deze versie telt talrijke verbeteringen.

Daarom gaan we die nu lezen.

Daarnaast is er ook besloten om als antwoord op de zegen Lied 415: 3 te gaan zingen (Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen Het woord beschamen betekent hier teleurstellen)

## **Vacatures kerkenraad per januari 2023**

In de kerkenraad zal er vanaf begin januari volgend jaar 1 vacature zijn voor het ambt van ouderling V&T, 1 vacature voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en 1 vacature voor het ambt van diaken. Aftredend zijn: Jaap Jan Leeuwenburg en Thomas Kramp. De vacature van ouderling V&T stond nog open.

In de kerkenraadvergadering van dinsdag 13 september 2022 is besloten om kiesgerechtigde gemeenteleden te vragen namen in te dienen voor deze openvallende plaatsen.

U kunt hiertoe een brief met de namen van door u voorgestelde kandidaten opstellen. Deze brief dient u te voorzien van datum, uw eigen naam, adres en handtekening.

Namen die voorzien zijn van 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden van wijk 1, komen in ieder geval op de verkiezingslijst. U kunt uw brief met naam/ namen uiterlijk op maandag 3 oktober a.s. inleveren bij de scriba van de kerkenraad; Herjan Kelder, de voorzitter van de kerkenraad; Jan Willem van der Wolf of een scan sturen aan [scribawijk1stolwijk@outlook.com](mailto:scribawijk1stolwijk@outlook.com). De kerkenraad zal op dinsdag 11 oktober 2022 de lijst opmaken. Als er meer dan twee namen voor het ambt van ouderling en/of meer dan twee voor het ambt van diaken en/of meer dan twee voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester op de verkiezingslijst komen (dus ondertekend door 10 of meer stemgerechtigde gemeenteleden), zal de kerkenraad een verkiezing organiseren op een nog nader bekend te maken moment en wijze.

## **INLOOPOCHTEND**

Op donderdag 13 oktober zal de volgende inloopochtend zijn.

Als gastspreker komt mevrouw Germarieke Hoogendoorn-Verstoep.

Germarieke is ambulanceverpleegkundige en zij komt ons vertellen over verschillende soorten ritten, wanneer wel of niet de sirene aan, de inhoud van de ambulance en nog veel meer!

Het belooft een interessante ochtend te worden.

Iedereen is van harte welkom, ook als u nog nooit geweest bent!

De koffie/thee staat klaar om 10.00 in gebouw Rehoboth.

Ik ontmoet u dan weer graag! *Marijke Plaizier*

## **Ten slotte**

Het winterseizoen is weer begonnen. We hadden een mooie startzondag met elkaar. Daarbij ging het erover om ook echt aan de slag te gaan met de zegen van de Heer. Want Hij wil die zegen geven. Alleen Hij vraagt wel van ons om dan ook tot Zijn eer te werken. Zo willen we dit winterseizoen bezig zijn.

Opdat door Zijn zegen dat werk zal groeien en bloeien en Hij daarmee aan Zijn eer zal komen.

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.

Uw ds. *Frank van Veldhuizen*

## **Agenda**

Zondag 2 oktober

Organist: Marco Vos

Crèche: Lisa Hogendoorn, Isabel Oskam en Julia Oskam

KND: OB: Jolanda en Stijn, MB: Marielle, BB: Sanne

Zondag 2 oktober 16+club  
Woensdag 5 oktober 20.00 uur: Bidstond

Zondag 9 oktober  
Organist: Rob van Essenvelt  
Crèche: Hester Qualm, Marc Jan van Veldhuizen en Mirthe Snoek  
KND: OB: Diana en Marc Jan, MB: Naomi, BB: kerk

Dinsdag 11 oktober 19.00 uur: Geloofstraining  
Dinsdag 11 oktober 19.45 uur: Kerkenraad

---

## **WIJKGEMEENTE 2**

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, [predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl](mailto:predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl)  
Bijstand: Ds. J. van Dijk  
Scriba: A. Plug, [scribawijk2@hervormdstolwijk.nl](mailto:scribawijk2@hervormdstolwijk.nl)  
CD's kerkdienst: Henk Fredrikze

## **VOORZANG:**

2 okt.	vm: Ps. 9:10	nm: Ps. 19:1
9 okt.	vm: Ps. 15:1	nm: Ps. 32:1

## **UIT DE PASTORIE**

### **Zieken:**

We denken ook aan andere gemeenteleden, die met verborgen nood te maken hebben en de (chronisch) zieken thuis en bidden om een zegen voor het werk van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. De HEERE ontferme zich over hen allen. *'Behoeftig volk in hunne noden, in hun ellend en pijn, Gans hulpeloos tot Hem gevloeden, zal Hij ten Redder zijn.'* (Psalm 72: 6 berijmd)

### **Huwelijk:**

Op vrijdag 7 oktober hopen *Matthijs Boele en Anne-Ruth van den Akker* in het huwelijk te treden. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een kerkdienst, die begint om 14.00 uur in de Dorpskerk te Reeuwijk. De dienst zal geleid worden door de opa van Anne-Ruth, ds. van den Akker. We wensen jullie een onvergetelijke dag toe met allen die jullie lief zijn, en Gods zegen in jullie huwelijksleven. *'De zegen van de HEEREN, die maakt rijk en Hij voegt er geen zwoegen aan toe.'* (Spreuken 10:22) We heten Anne-Ruth van harte welkom in onze gemeente!

### **Bijbelkring:**

De Bijbelkring komt bij elkaar op **donderdagavond 20 oktober om 19.45 uur** in Rehoboth. U en jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We willen dit seizoen stilstaan bij Bijbelstudies uit Exodus 'Van slavernij naar eredienst' geschreven door ds. A. Langeweg en ds. J.M. Molenaar. U kunt het boekje verkrijgen bij Aart en Clari Verdoold voor het bedrag van €10,-. Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 1: De dood in (Exodus 1: 1-22).

### **Tenslotte:**

We zijn dankbaar voor wat de HEERE ons geschonken heeft in de openingsactiviteiten. De avond met Joop Gottmers, de ontmoeting tussen de 20-ers en 30-ers, de preekbespreking voor heel de gemeente en nog zoveel meer. Wat is de Heere goed en laat Hij steeds weer zien dat Hij Zijn gemeente bouwt! En Hij wil dat we gezamenlijk bouwen aan Zijn koninkrijk, net zoals in de tijd van Nehemia. Niet door kracht of door geweld, maar door de Geest van de Heere zal het gebeuren! Dat geeft veel verwachting voor dit seizoen.

Ik las bij iemand de vergelijking met Zacheüs (Luk.19:1-10). Hij wilde Jezus graag zien. En daarom klom hij in een boom langs de weg waar Jezus voorbij zou komen. Is het ook ons verlangen om Jezus te zien? Om Hem te leren kennen en steeds beter te leren kennen?

Laten we dan zorgen dat we net als Zacheüs langs de weg staan waar Jezus voorbijkomt, dat wil zeggen, laten we gebruik maken van de middelen die Hij ons Zelf gegeven heeft om Hem te kennen en met Hem om te gaan. Er is trouwens nog een reden om actief mee te doen met het winterwerk. De Heere God vraagt ook van ons dat we onze gaven en talenten gebruiken om andere gemeenteleden te dienen en tot zegen te zijn!

We bidden een ieder, die dit leest de genade van de Heere Jezus Christus toe!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. *ds. D.J.W. Kok*

## **VAN DE DIACONIE**

### **2 oktober Messiasbelijdende Joden**

De naam Stichting Steun Messiasbelijdende Joden geeft duidelijk weer waar ze voor staan. Ze steunen Joden in Israël die Jezus als Messias belijden met gebeden, gaven en meeleven. Al meer dan 20 jaar zetten men zich hiervoor in. Israël heeft ca. 9 miljoen inwoners en ca.20.000 daarvan zijn Joden die belijden dat Jezus de Messias is. Dit is 0,2% van de bevolking. Vaak vallen deze Joden tussen wal en schip. In de synagoge worden ze niet geaccepteerd omdat ze in Jezus geloven; in de kerk wordt vaak verwacht dat ze hun tradities en gewoonten als Joden achter zich laten. Ze ondervinden veel onbegrip en hebben te maken met afwijzing of discriminatie.

Wij weten ons als gemeente van Christus dubbel verbonden met hen. Wij zijn verbonden omdat ze Joods zijn en omdat we verbonden zijn door Jezus Christus. Ze zijn een speerpunt van getuigenis. De stichting ondersteunt meer dan 30 projecten, waaronder verschillende gemeenten door het hele land, een bejaardentehuis waar Arabische christenen en Messiasbelijdende Joden samen een thuis hebben, jeugdwerk voor dienstplichtige jongeren, gaarkeuken, een Messiasbelijdende school in Jeruzalem, een pro-life-organisatie die zich inzet een alternatief te bieden voor moeders die een abortus willen plegen en nog veel meer.

Als u meer wilt weten over de stichting, bezoek dan [www.messiasbelijdendejoden.nl](http://www.messiasbelijdendejoden.nl) of volg hen op social media @messiasbelijdendejoden. Uw gebeden en giften helpen om onze broeders en zusters in Israël te steunen in hun mooie werk.

### **Collecte 9 en 30 Oktober voor familie Godeschalk in Congo.**

Wij willen deze collecte houden voor het werk van Mark en Corine, zij wonen en werken daar met hun 3 kinderen in Congo. Ondanks al het geweld, de armoede en rechteloosheid blijven mensen op God vertrouwen. Hun veerkracht en hun geloof maakt elke keer weer diepe indruk zo schrijven zij zelf. Zullen wij ook voor hen bidden, dat dit werk ook gezegend mag worden.

## **KRINGEN EN VERENIGINGEN**

### **Welkom bij Doorgronders op D.V. 1 oktober!**

Op DV zaterdag 1 oktober hoopt Doorgronders weer bij elkaar te komen. Dit seizoen vragen we de sprekers om met ons na te denken over het thema: "Gedreven door Zijn Geest"

De eerste spreker is Ds. C.J. Rijdsdijk. We kijken uit naar jullie komst! Natuurlijk is er eerst een gezamenlijk ontbijt. Normaal vragen we jullie om je aan te melden via de email

naar [doorgronders@gmail.com](mailto:doorgronders@gmail.com), maar door een fout van ons lezen jullie dit waarschijnlijk pas op vrijdag 30 september. Als dit zo is, dan is aanmelden niet nodig!

Alle mannen, in alle leeftijden, heel hartelijk welkom! We kijken uit naar jullie komst.

*Werkgroep Doorgronders*

### **Ouderenbijbelkring**

Fijn dat we met velen bij elkaar waren de eerste keer. De volgende keer is D.V. woensdag 5 oktober in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 2 uit het Bijbelstudieboekje "De hand van de HEERE": Ruth 1 vers 7-18. Weet dat u van harte welkom bent, ook als u de eerste keer niet kon. We hopen op een fijne en gezegende ontmoeting rond het Woord van God! *Ds J. van Dijk*

## **OPPAS**

2-okt	Beneden	Lianne Gelderblom	Sara de Jong en Lieke van Dam
	Boven	Marleen Verburg	Jort van Dam en Thomas Uittenbogaard
9-okt	Beneden	Nicolien Rademaker	Jara Both en Julia Dekker
	Boven	Janna Kool	Harm Hulst en Nick Uittenbogaard

16-okt Beneden Anne Verdoold Willianne Linge en Jo-anne Plug  
Boven Christa Dekker Luuk Verhoef en Lennart Weerheim

## **AGENDA**

zo 02 okt.	14.00 uur	Zondagsschool "Benjamin"
ma 03 okt.	19.15 uur	Bijbelclub Gemiva
ma 03 okt.	20.00 uur	Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
ma 03 okt.		Catechisatie groep 1 t/m 5
di 04 okt.	19.00 uur	Tienerclub "TOV"
wo 05 okt.	10.00 uur	Ouderenbijbelkring
wo 05 okt.	19.00 uur	Jeugdclub "Het Anker" 1
zo 09 okt.	14.00 uur	Zondagsschool "Benjamin"
zo 09 okt.	20.30 uur	Jeugdvereniging "De Parel"
ma 10 okt.	19.15 uur	Bijbelclub Gemiva
ma 10 okt.		Catechisatie groep 1 t/m 6
di 11 okt.		Gemeente avond Cocky Drost
wo 12 okt.	19.00 uur	Jeugdclub "Het Anker" 2
wo 12 okt.	19.45 uur	Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"
wo 12 okt.		Kerkenraadsvergadering
do 13 okt.	19.45 uur	Vrouwenkring "Debora"

### **Avond met Cocky Drost**

Op D.V. 11 oktober hoopt Cocky Drost om 19.45 uur in Rehoboth een avond te leiden over het onderwerp: relatie en seksualiteit. Uiteraard is iedereen welkom. In het bijzonder nodigen we wel de jongeren en jonge gezinnen op om deze avond bij te wonen.

Cocky Drost is relatietherapeut. Onder meer schreef ze het boek 'ik wil heel dicht bij je zijn' waarin ze advies geeft aan stellen omtrent seksualiteit. Ook schreef ze divers blogs over seks en relaties.

Een onderwerp waar om heen best nog wel taboe is. Echter zo belangrijk om dat wat de Heere hierin ook heeft gegeven, te zien. Een bloem uit het paradijs, die in deze wereld en in de omgang met elkaar soms zo wreed is vertrapt. Cocky is direct, concreet, humoristisch maar belangrijker nog, spreekt over dit onderwerp, hoe God het heeft bedoeld.

### **Aangepaste kerkdienst**

Op D.V. zondagmiddag 9 okt. word door de Vereniging Op Weg met de Ander een aangepaste kerkdienst gehouden in de Hervormde kerk, Dorpstraat 1 in Krimpen a.d. Lek. De dienst begint om 14.30 u. en word geleid door D.s M.C. van Pelt. U of jij die zich betrokken weet hartelijk welkom.

### **Verrassingsbakkie**

Op zondag 16 oktober houden we opnieuw het verrassingsbakkie! Doet u/jij ook (weer) mee?! Het doel van het verrassingsbakkie is dat gemeenteleden, die elkaar niet zo snel spreken, bij elkaar op de koffie gaan. Door de ontmoeting leren we elkaar beter kennen en is er gelegenheid om samen over de preek van deze morgen te spreken.

Meedoen? Stuur dan vóór vrijdag 14 oktober een berichtje of bel naar Anne Verdoold. Laat in uw bericht het volgende weten:

- Optie A: u bent een 'koffieschenker'

U wilt mensen bij u thuis ontvangen op de koffie? Geef hierbij uw adres door.

- Optie B: u bent een 'koffiedrinker'

Wilt u bij iemand op de koffie gaan? Geef hierbij aan met hoeveel personen u komt koffiedrinken.

Uiterlijk zaterdag 15 oktober krijgt de 'koffieschenker' bericht hoeveel mensen u zult ontvangen. De 'koffiedrinker' ontvangt het adres waarop u verwacht wordt.

(En alvast voor in de agenda: het volgende verrassingsbakkie wordt gehouden op zondag 19 februari.)

*Namens de initiatiefnemers: Arie en Marleen Verburg, Niels en Anne Verdoold*

# ZORG VOOR ELKAAR

Voor iedereen die even wat  
extra hulp nodig heeft.



Diaconie Wijk 2

Aris van Dam (06-28901658) en Anneke de Vries (06-10032691)