

# De Kerkklok

Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk



Verschijnt iedere veertien dagen

80<sup>e</sup> jaargang no. 7

3 april 2020

## MEDITATIE

### Crisis voorbij!?!

*'De dood is verslonden tot overwinning!'*

*1 Korinthe 15:54*

Misschien fronsst u uw wenkbrauwen wel bij deze titel. Je vraagt je wellicht af of de schrijver de ernst van de situatie wel begrepen heeft. Het kan dan in sommige gevallen gelden als het gaat om genezing van de Coronabesmetting, maar zeker niet voor iedereen.

En al helemaal niet voor de eerstkomende weken in Nederland.

De crisis voorbij...was het maar waar?!

De Bijbel neemt ons bij de hand en laat een machtig getuigenis horen. Maar dat vraagt ons eerst stil te staan bij een andere crisis. Maken wij ons ook zorgen over die andere, nog veel grotere crisis in ons leven? Omdat we zondaar zijn, hebben we de dood verdiend. De dood is het oordeel over onze zonden. Die crisis (het Griekse woordje voor 'oordeel' in het Nieuwe Testament) is onontkoombaar voor alle mensen. Vanaf het moment dat wij begonnen te bestaan, zaten we al in die crisis.

Het doopformulier dat altijd gelezen wordt als we kinderen dopen, geeft dit ook aan. Daarin wordt gezegd dat ons leven een 'voortdurend sterven' is. Langzamerhand (of minder langzaam...) gaan we op dat cruciale punt af. Over crisis gesproken! Het zou goed zijn, dat we dat vaker zouden beseffen. John Bunyan adviseerde in zijn 'gouden regels voor iedere dag': 'Wanneer u 's morgens opstaat: bedenk dan: 1. Dat ú sterven moet. 2. Dat u elke minuut sterven kunt. 3. Wat er dan van uw ziel worden zal.

In tijden van crisis worden er allerlei maatregelen genomen. 1 ½ meter afstand houden, zoveel als mogelijk is thuis werken, veel en vaak handen wassen, niezen in je elleboog, niet meer dan drie personen thuis ontvangen enzovoort.

Ook economisch worden allerlei maatregelen genomen. Miljarden worden in de economie gepompt om te voorkomen dat de economie vastloopt. Allerlei toezeggingen worden gedaan om inkomstenderving en baanverlies zoveel als mogelijk is tegen te gaan of het geldelijk verlies tot een aanvaardbaar niveau te handhaven. Kortom men doet er alles aan om de crisis het hoofd te bieden.

In de crisis van ons leven heeft God Zelf uit liefde voor sterfelijke mensen maatregelen genomen. Dat kon ook niet anders. Alles wat wij ooit zouden doen om de crisis van de dood te bezweren, zou tekort schieten. God gaf echter het meest kostbare dat Hij had. Zijn Eigen, Enige Kind gaf Hij aan deze wereld. Door Zijn Kind ging Hij de crisis van de dood te lijf. Slechts één prijs was voldoende om die crisis te bezweren en dat was het leven van Zijn Zoon. Aan het kruis verzoende Hij de zonde die oorzaak van onze dood is. Op Paasmorgen staat de Heere Jezus op uit het graf. De crisis is voorbij! De dood is verslonden tot overwinning (1 Korinthe 15:54). Dat is echt een bevrijdend woord voor iedereen, die aan de crisis van de dood lijdt! Een blijde boodschap voor mensen die weten dat vanwege de zonden de dood onontkoombaar is.

Door de Heere Jezus heeft de dood de nekslag gekregen. De dood is monddood gemaakt.

De dood is gestorven. Paulus gebruikt het woord 'verslonden'. Dat doet denken aan een dier die zijn prooi verscheurt en met huid en haar opeet. Zo heeft de Heere Jezus de crisis van de dood bezworen. De dood is verslonden!

Heeft u in dé crisis van uw leven de weg naar deze Verslinder gevonden? Dan hebt u iets begrepen van het wonder van Goede Vrijdag en Pasen. Dan gaan de koersen van uw leven alleen nog maar omhoog.

Dan zal de dood u niet armer maken, maar eeuwig rijker. Dan wordt de dood de doorgang naar het eeuwige leven (Heid. Cat. zondag 16) Voor eeuwig de crisis te boven! Geen 'lock down' meer maar eeuwige ruimte en bevrijding door Jezus Christus alleen! Machtige boodschap. Heerlijk Evangelie!  
*Ds. D.J.W. Kok*

### **KERKDIENSTEN**

#### **ZONDAG 5 APRIL**

Wijk 1: 9.00 uur: Ds. N. van Dorp, Den Haag  
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok  
Wijk 2: 19.00 uur: Ds. M. Kreuk, Oude-Tonge  
**Collecten: Zie bericht verderop in deze Kerkklok**

#### **VRIJDAG 10 APRIL – Goede Vrijdag**

Wijk 2: 10.00 uur: Ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk aan Zee  
Wijk 1: 18.45 uur: Ds. A. van Alphen, Haastrecht  
Wijk 2: 20.00 uur: Ds. D.J.W. Kok  
**Collecten: Zie bericht verderop in deze Kerkklok**

#### **ZONDAG 12 APRIL - Eerste Paasdag**

Wijk 1: 9.00 uur: Ds. W.P. van der Hoeven, Amersfoort  
Wijk 2: 10.45 uur: Ds. D.J.W. Kok  
Wijk 2: 19.00 uur: Ds. M.K. de Wilde, Sommeldijk  
**Collecten: Zie bericht verderop in deze Kerkklok**

#### **MAANDAG 13 APRIL – Tweede Paasdag**

Wijk 2: 10.00 uur: Ds. G. van den Berg, St. Philipsland  
**Collecten: Zie bericht verderop in deze Kerkklok**

### **VAN DE REDACTIE**

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. **vrijdag 17 april**. Deze is weer gewoon voor twee weken. Kopij dient uiterlijk **vrijdag 10 april** binnen te zijn. **Let op! De algemene berichten en de kopij voor wijk 2** bij Anneke Kok, [kerkklok02@gmail.com](mailto:kerkklok02@gmail.com); **de kopij voor wijk 1** bij scriba Tine Larooij, [scribawijk1@hervormdstolwijk.nl](mailto:scribawijk1@hervormdstolwijk.nl). De bezorging wordt geregeld door fam. Boele.

### **BERICHT I.V.M. CORONA**

#### **Opvang van gemiste collecten-inkomsten:**

Bericht van Diaconie en Kerkrentmeesters:

Door het coronavirus ontvingen we vanaf zondag 15 maart minder collecte inkomsten. Ook de paascollecte zal dit jaar niet worden opgehaald bij u thuis.

Hoe gaan we dit opvangen?

Wij verzoeken u vriendelijk om voor de komende 5 weken uw bijdragen per bank over te maken op:

- Diaconie: NL59 RABO 0361 4019 81 onder vermelding van: collectegeld week 11 t/m 15 of de onderstaande QR-code scannen voor het openen van een betaalverzoek.



- Kerkrentmeesters: NL76 RABO 0361 4007 05 onder vermelding van: collectegeld week 11 t/m 15 of de onderstaande QR-code scannen voor het openen van een betaalverzoek.



Voor vragen kunt u bellen met: Thomas Kramp of Jan Verdoold.

### **KERKRENTMEESTERS**

**Vrijwillige bijdrage:**

*Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73*

**Algemeen:**

*Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05*

E-mail:

[kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl)

### **ONLINE LUISTEREN EN DE COLLECTEN:**

Fijn om te constateren dat bij vele gemeenteleden een goede betrokkenheid bij onze gemeente is. Zij hebben op eigen initiatief al geld overgemaakt, dit ter vervanging van de collecten.

### **KERKRADIO:**

Zoals u weet zijn de komende maanden de erediensten komen te vervallen voor de gemeenteleden en worden de 'aangepaste' diensten wel uitgezonden via de kerkradio of via internet met kerkdienstgemist.nl. Als u niet beschik over internet en wilt thuis meeluisteren dan zijn er nog enkele kerkradio kastjes beschikbaar. Wilt u er een, laat het dan weten aan: voor wijk 1; Jaap van Vliet en wijk 2; Marco Dekker.

### **VERJAARDAGFONDS:**

Net als zoveel activiteiten die moeten stoppen in deze tijd met het coronavirus wordt er ook tot nader order gestopt met het ophalen van de verjaardag envelopjes. Ook hiermee willen we zoveel mogelijk onderling contact vermijden. Als u toch een verjaardaggift wilt geven kan dat natuurlijk altijd op genoemd rekeningnummer met vermelding 'verjaardagfonds'. De verjaardagkaarten worden voorlopig nog wel rondgebracht.

### **ALGEMENE BERICHTEN**

Website: [www.hervormdstolwijk.nl](http://www.hervormdstolwijk.nl)

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Mail: [reserveringrehoboth@gmail.com](mailto:reserveringrehoboth@gmail.com)

### **SENIORENREIS**

Door de onzekere tijd rondom het Corona virus zal de busreis, die gepland stond op dinsdag 26 mei, niet doorgaan. We hopen het volgend jaar als alles goed gaat opnieuw te organiseren.

*Het comité seniorenreis*

### **OUD PAPIER**

Van Cyclus - de ophaler en verwerker van het oud papier – krijgen we bericht dat er regelmatig vrachten oud papier naar de verbrandingsoven gaan omdat er te veel afval en vervuild papier tussen zit. Dan kost het geld i.p.v. dat het wat oplevert en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat er **niet** in moet zijn o.a.; vuile taart- en pizza dozen, geplastificeerd papier, behang, drank- en yoghurt pakken, plastic verpakkingen, ordners en plastic mappen, keukenpapier, koffiefilters enz. en zeker geen ander afval zoals tempex (piepschuim) vullingen. Al deze zaken moeten in de grijze kliko. Als er met het ophalen door de vrijwilligers afval wordt geconstateerd moeten ze de kliko of ander los karton helaas laten staan. Het is eigenlijk heel eenvoudig: **alleen schoon en droog oud papier** in de papiercontainers. Graag uw aandacht hiervoor en alvast bedankt voor uw medewerking.

## **RTV KRIMPENERWAARD**

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. \*5 april Herv. Gem. Schoonhoven \*12 april Ned. Herv. Kerk Haastrecht. Via de website [www.rtvkrimpenerwaard.nl](http://www.rtvkrimpenerwaard.nl) kunt u via 'uitzending gemist' de uitzending terug luisteren. RTV Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de Rekam.

---

### **WIJKGEMEENTE 1**

Predikant: vacant  
Kerkelijk werker: dhr. Martin Padmos, [martinpadmos@gmail.com](mailto:martinpadmos@gmail.com)  
Scriba: mw. Tine Larooij, [scribawijk1@hervormdstolwijk.nl](mailto:scribawijk1@hervormdstolwijk.nl)  
Info: [infowijk1@hervormdstolwijk.nl](mailto:infowijk1@hervormdstolwijk.nl)  
CD's van de dienst: fam. A.C. de Mik

### **IN DE DIENSTEN**

Mogelijk is dit schrijven net als het vorige bij het uitkomen van deze Kerkklok volgende week alweer achterhaald, maar we hopen en bidden dat de toestand zich zal stabiliseren.

Na de aanscherping van de maatregelen door de overheid op maandag 23 maart heeft (het moderamen van) de kerkenraad opnieuw overlegd over 'hoe nu verder'. Vanzelfsprekend is daarvoor ook gekeken naar de richtlijnen van onze eigen kerk, die als volgt luiden:

*Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.*

Tot dan toe hadden we met zo'n 25-30 mensen in de dienst feitelijk al geen enkel probleem om de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Toch hebben we gezien de ernst van de situatie en de oproep van de overheid besloten verder af te schalen naar alleen een online kerkdienst met de mensen die daarvoor noodzakelijk aanwezig zijn: dat wil zeggen tenminste een ouderling(-kerkrentmeester) en een diaken om het een volwaardige ambtelijke dienst te laten zijn, de mensen die nodig zijn voor de technische ondersteuning en een paar zangers ter ondersteuning van het zingen (die we persoonlijk hebben benaderd). De bloemengroet is gewijzigd in een groet d.m.v een mooie kaart en de collecte wordt op een andere manier gehouden (zie daarvoor elders in deze Kerkklok)

De overige liturgische onderdelen zijn gebleven zoals ze waren (zonder de kindernevendienst).

Kortom: mede gezien de positieve reacties van verschillende gemeenteleden die de kerkdienst al mee beleefden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), proberen we op deze manier in deze tijd van noodzakelijke 'social distancing' toch het gemeente-zijn voort te zetten; de eenheid in het luisteren naar Gods woorden tot ons, het samen zingen en bidden en voorbede doen kan zo voortgang vinden.

Omdat het vieren van het Avondmaal gezamenlijk in de kring van de gemeente in de kerk nu op Witte Donderdag niet mogelijk is en het regelen van de online-diensten het nodige vraagt van een klein groepje mensen, hebben we besloten om deze kerkdienst te laten vervallen. De (korte) dienst van Goede Vrijdag blijft wel gepland staan.

Vooralsnog onder voorbehoud van gezondheid hebben de voorgangers van de komende tijd aangegeven wel dienst te zullen doen. We zien uit naar gezegende en bemoedigende diensten.

### **PASTORAAT**

We denken hier aan alle mensen die te maken hebben met de zorgen rondom het coronavirus; allereerst denken we aan de mensen die met ziekte te maken hebben (gekregen) en thuis of in het ziekenhuis moeten herstellen. Maar uiteraard denken we ook aan de mensen die in de zorg werken en van dichtbij ermee in aanraking komen. Dat ze beschermd mogen blijven tegen het virus. En natuurlijk de groep mensen die vanwege het coronavirus de bedrijfsactiviteiten moest beperken of zelf stoppen en daardoor financiële problemen ondervindt. En uiteraard aan de ouderen onder ons die nu geen bezoek mogen ontvangen, doordat verpleeg- en verzorgingshuizen gesloten zijn voor bezoek of omdat het afgeraden wordt, omdat zij de kwetsbare groep zijn die met name getroffen wordt.

Maar ook de groep mensen die vanwege het coronavirus thuis moet werken en/of daarbij de schoolactiviteiten voor de kinderen moeten realiseren. Zo zijn er velen, die getroffen worden direct of indirect door het coronavirus. Laten we al die mensen in onze gebeden gedenken, dat ze Gods bescherming en hulp mogen ontvangen. Dat we ze de aandacht geven die we kunnen geven door middel

van een kaartje, telefoontje of op een andere manier. Juist in deze tijd is omzien naar elkaar zo belangrijk!

### **VERTREK VAN ONZE PASTORAAL MEDEWERKER MARTIN PADMOS**

Per 1 juni 2020 gaat onze pastoraal medewerker ons verlaten. Hij begint met een nieuwe baan als buurtpastor in de Rotterdamse Wijk Rubroek uitgaande van Wijkgebouw de Bron.

Martin heeft zich in de afgelopen tijd ingezet in onze gemeente en veel mensen bezocht en het nodige werk verricht rondom het pastoraat. In verband met de corona-crisis worden afscheidsbijeenkomsten in dit kader voor onbepaalde tijd uitgesteld. De persoonlijke afscheidsgesprekken tussen gemeenteleden en Martin zullen veelal op afstand plaatsvinden. We vinden het jammer dat we afscheid van Martin moeten nemen, maar feliciteren hem toch met deze nieuwe roeping. We wensen hem Gods zegen toe.

### **AFKONDIGING MET BETREKKING TOT DE VACATURE DIAKEN**

De kerkenraad is blij dat gemeenteleden namen hebben ingediend voor het vervullen van de vacature van diaken. In haar vergadering van dinsdag 10 maart jl. heeft zij het besluit genomen op grond van de ingediende namen gemeenteleden te polsen en is besloten om in het ambt van diaken te verkiezen: mw. Ruth Oskam.

Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure of de verkozen persoon, dan dient u dit uiterlijk 4 april schriftelijk en ondertekend kenbaar te maken bij de scriba van de kerkenraad.

Mw. Ruth Oskam heeft tot uiterlijk woensdag 8 april de tijd om te overwegen of zij dit ambt zal aanvaarden. Wij wensen haar daarbij Gods kracht en wijsheid toe en vragen u als gemeente om in uw voorbede aan haar en haar gezin te denken.

### **ZWO PROJECT CARMEI HA 'IR**

De ZWO-collecten voor de maanden april, mei en juni zijn bestemd voor het restaurant Carmei ha'ir in Jeruzalem. De recessie van vandaag heeft duizenden gezinnen in een onhoudbare positie gebracht.

Niet arm genoeg om in aanmerking te komen voor echte hulp, maar niet in staat om rond te komen - zonder tussenkomst is hun val in armoede onvermijdelijk. Waar conventionele liefdadigheid niet kan helpen, grijpt Carmei Ha'ir in. Dankzij de toegewijde vrijwilligersploeg onderscheidt Carmei Ha'ir zich eerder door de sfeer van een restaurant dan door een traditionele gaarkeuken.

Dit open restaurant voedt dagelijks 1.000 van de armen en hongerigen van Jeruzalem. Nu Pesach nadert, moeten ze zoveel meer bieden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Carmei ha'ir:

<https://www.carmeihair.org.il/en>

Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen door uw gebed en uw gift?

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

*ZWO-commissie*

### **GEEN INLOOPOCHTEND**

Lieve mensen, zoals u wel zult begrijpen kan de inloopochtend van 16 april niet doorgaan.

Deze ochtend zou ook de laatste ochtend van dit seizoen zijn geweest. Ik denk aan jullie allemaal in deze onzekere tijd en wens jullie Gods nabijheid toe! Van harte hoop ik dat we elkaar in september weer kunnen begroeten. Bij deze wil ik u allen bemoedigen met een gedichtje van Hans Bouma. Dit gedicht staat in een boekje van kerk in actie (Medemens):

Als bomen

Mensen die als bomen naast je staan  
schouder aan schouder,  
lijf aan lijf, ziel aan ziel.  
Als bomen zo standvastig,  
zo begrijpend, zo opbeurend.  
Vrienden, vriendinnen  
voor elk seizoen,  
vrienden, vriendinnen  
in weer en wind

Bomen van mensen.

*Marijke Plaizier*

## **NBG-WEGGEEFACTIE MET BEMOEDIGING UIT DE BIJBEL**

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’ Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden. Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

- De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de Bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
- Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
- Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

### **Bestelwijze**

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: [www.bijbelgenootschap.nl/juistnu](http://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu)

## **AGENDA**

Alle activiteiten zijn tot nader orde afgelast.

De kerkdiensten zijn online live mee te maken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

---

## **WIJKGEMEENTE 2**

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, Korenbloemstraat 1a, [predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl](mailto:predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl)  
Bijstand: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk  
Catecheet: Dhr. W. Meerkerk  
Scriba: A. Plug, [scribawijk2@hervormdstolwijk.nl](mailto:scribawijk2@hervormdstolwijk.nl)  
CD's kerkdienst: Henk Fredrikze

*Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.*

## **ZINGEN VOOR DE DIENST**

5 april	vm: Ps. 117:1	nm: Ps. 99:2
10 april	vm: Ps. 40:4	nm: Ps. 41:4
12 april	vm: Ps. 124:4	nm: Ps. 112:5
13 april	vm: Ps. 42:5	

## **UIT DE PASTORIE**

We bevelen onze zieken aan in de handen van de HEERE. Ook alle zieken die thuis of elders verpleegd worden. Het zijn vanwege het Corona-virus bijzondere tijden, maar voor onze zieken, kwetsbaren en ouderen ook onzekere tijden. We hopen dat u zich gezien en gedragen mag weten door de HEERE. Hij is het Die regeert en alle dingen in handen heeft. Dat mag rust en vertrouwen geven in onzekere tijden.

### **Psalmen in de nacht**

Leer mij psalmen zingen, Heere,  
niet alleen als 't voorspoed is  
Leer mij zingen, U ter ere  
Ook in dikke duisternis.

Leer m'U prijzen in verlangen  
Ook al wankelt mijne voet.

Laat in smart mijn lofgezangen  
Rijzen uit een stil gemoed.

Geef, dat ik door Uwe kracht,  
Psalmen zing, óók in de nacht.

Mw. M.A. Groeneweg-de Reuver.

### **Geboorte:**

Op zaterdag 28 maart 2020 zijn Rokus en Ada van den Broek verblijd met de geboorte van een dochter. Zij hebben haar Lenore Johanna Elizabeth genoemd, met als roepnaam Lenore. De Heere spaarde leven en gaf leven. Dat is niet vanzelfsprekend. We zijn dankbaar dat alles zo voorspoedig verlopen is en Lenore thuis geboren mocht worden. De Heere heeft jullie een kostbaar geschenk gegeven en tegelijk ook een belangrijke taak. We bidden jullie toe dat jullie Lenore mogen opvoeden tot eer van God. Leef daarom dicht bij het Woord, het vlees geworden Woord. Hij heeft Zijn Naam bekend gemaakt: Jezus. Hij maakt zalig en geeft volkomen verlossing van alle zonden. Wat is deze Naam rijk van inhoud en noodzakelijk om doorgegeven te worden aan het volgende geslacht. Dat jullie Zijn heerlijkheid mogen zien, vol van genade en waarheid. De Heere geve jullie Zijn zegen!

### **Jubileum:**

Op zaterdag 28 maart mocht het echtpaar H. van den Broek –de Vrij de dag gedenken dat zij 40 jaar gehuwd waren. We feliciteren hen hartelijk met deze mijlpaal in hun leven. Ze mochten in de achterliggende jaren dankbare en mooie momenten beleven. Daar spreekt Gods zegen al uit. Maar meer nog is die zegen merkbaar in de trouw waarmee de Heere hen in die achterliggende 40 jaar heeft geleid. Zo lezen we in Psalm 115: 12 *'de Heere heeft aan ons gedacht.'* Zijn goedertierenheid was en is elke morgen nieuw in voorspoed, maar ook in zorgen en tegenspoed, die niet aan hen voorbijgingen. Dat alles overdenkend, maakt ons klein voor God. Wanneer we daar zicht op krijgen, belijden we: *'Ik ben geringer dan al de blijken van Uw goedertierenheid en trouw, Die U ons bewezen hebt.'* Daar wordt de rechte dankbaarheid geboren, die ons brengt tot de lofzang op Gods grote daden. Deze daden kunnen en willen we dan ook niet meer voor onszelf houden, maar uitspreken naar anderen. We wensen hen toe dat Gods genade en Zijn zegen hun leven en levenspad mag verlichten. Dan worden we wel ouder, maar leven we ook naar Gods toekomst toe. Zo'n leven heeft een doel, het reikt omhoog in de eeuwigheid.

### **Pastoraat:**

De verspreiding van het coronavirus heeft ook gevolgen voor het pastoraat. Zie de informatie daarover op de website van onze gemeente, onder kopje actueel-nieuws. Wel hecht ik eraan om te vermelden dat u altijd telefonisch contact kan leggen. Weet u intussen van onze gebeden verzekerd!

### **Catechisaties:**

De catechisaties van dit seizoen zijn dit jaar vanwege de coronacrisis op een hele abrupte wijze geëindigd. Het is onwonderlijk als alle activiteiten op deze manier tot stilstand komen. We zijn dankbaar voor jullie doorgaans zeer trouwe opkomst! Als je eens iets te melden of te vragen hebt, ik hoop dat je me weet te vinden (in elk geval kan dat via [predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl](mailto:predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl)) We hopen bij leven en welzijn elkaar in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten. Sterkte de komende tijd met de afronding van het schoolseizoen. In het bijzonder denk ik dan ook aan de examenkandidaten, voor wie het zo anders verloopt als gedacht. Het is een historisch besluit, maar soms is historie niet het eerste waar je mee de 'boeken' in wilt gaan. Vooral hopen en bidden we dat de catechisatie je dichter bij God heeft gebracht en heeft gestimuleerd om na te denken over je geloof, je leven, bekering en eeuwigheid. Ook willen we op deze plaats broeder Willem Meerkerk hartelijk bedanken voor zijn inzet dit seizoen voor drie groepen. Het heeft veel energie gevraagd, maar ook waardevolle, open en geestelijke momenten opgeleverd. We bidden hem van harte Gods zegen toe op de plaatsen waar hij zijn gaven mag inzetten in het kerkelijk leven! Tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk!

### **Coronavirus:**

Het coronavirus is niet langer iets dat zich afspeelt in Azië en Zuid-Europa, inmiddels heeft het ook Nederland in de greep. De gevolgen zijn groot, ook voor de kerken. Toch is het bijzonder dat het Woord verkondigd kan worden. Terwijl het leven steeds meer plat komt te liggen, wordt de lofzang gaande gehouden. Meer dan eens worden we er nu ook bij bepaald wat kerk-zijn werkelijk inhoudt. Kerk is

‘wat van de HEERE is’. De Kerk overstijgt een gebouw. De Kerk is daar waar twee of drie in Zijn Naam samen zijn. De Kerk is dus zichtbaar in die gezinnen die op de bank de kerkdienst online volgen of samen Bijbelstudie doen. De Kerk is daar waar mensen in gebed zijn en deze crisis in de handen van de HEERE leggen. De beperkingen om samen te komen, gelden vooralsnog tot 1 juni. Dat is voor een groot aantal weken, waarin ook de heilsfeiten van Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vallen. We belijden het (vaak) vanzelfsprekend: God is niet aan tijd of plaats gebonden, maar nu beleven we het tot in het diepst van onze ziel: Hij spreekt daar waar Zijn Woord opengaat. De bijzondere diensten waarin de bediening van de Heilige Doop zal plaatsvinden en Openbare Geloofsbelijdenis zal worden afgelegd, als ook de bevestiging en het afscheid van ambtsdragers zijn tot nader bericht uitgesteld. Laten we de tijd (die we nu extra krijgen) gebruiken om die op de knieën door te brengen.

### **Ter overdenking:**

‘Het enige reddende geloof is dat wat zichzelf op God werpt op leven of dood.’ (Martin Luther)

### **Tenslotte:**

Het zijn verwarrende tijden en daar reageert iedereen weer anders op. Bij een collega las ik het volgende waarin ik mij volledig herken: “Ook ik ervaar dit als een bijzondere tijd, vol zorg en ontwrichting. Ik hecht aan een dagelijks levenspatroon. Het normale ritme van de agenda geeft ruimte in hoofd en hart om te focussen op dat wat werkelijk belangrijk is: geestelijke inhoud, persoonlijke betrokkenheid en ambtelijke creativiteit. Maar als alles anders loopt en je het ritme kwijt bent, kost alles veel energie en inspanning. Net als vele anderen verlang ik naar de dagen dat alles ‘normaal’ kan verlopen. Hoewel ik ook beseft dat ‘normaal’ ver weg is. Het preken voor lege kerken ervaar ik als bijzonder, maar ook als zwaar. Zeker, achter een gewone microfoon en een kleine camera zitten honderden mensen –jong en oud- die meeluisteren en meekijken. Maar ik heb toch die interactie nodig tussen u en jullie als hoorders en de preek die voor mij ligt. Dat maakt het preken heel anders.” Verder is het niet mogelijk om bezoekwerk te doen. Het gaat uitsluitend per telefoon of mail. En toch ook kijken hoe de gemeente te bemoedigen valt. Vanaf deze plaats wil ik u als gemeente de zegen van de Heere toewensen. De HEERE behoede u!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. *ds. D.J. W. Kok*

## **VAN DE KERKENRAAD**

### **1. Invulling kerkdiensten vanaf 29 maart 2020**

Op maandag 23 maart heeft de overheid besloten de maatregelen voor samenkomsten (waaronder kerkdiensten) verder aan te scherpen. Tijdens een kerkdienst mogen er nog maximaal 30 personen aanwezig zijn.

Als kerkenraad hebben we besloten de organisatie rondom de (zondagse) kerkdienst hierop verder aan te passen. Vanaf 29 maart tot nader bericht, zullen er tijdens de kerkdienst naast de voorganger, de koster en de organist ook enkele kerkenraadsleden vertegenwoordigd zijn.

De indeling van wijken voor het bezoeken van de kerkdienst zal niet langer meer gelden. Helaas moeten wij dus mededelen dat aan de gemeente wordt gevraagd vanuit huis de kerkdiensten door middel van de online uitzending, te volgen. Zijn er omstandigheden dat u de kerkdienst niet thuis kunt volgen dan vragen wij u contact op te nemen met de scribe om te bespreken of u de dienst kunt bijwonen.

Het is een verwarrende en angstige tijd. Ingrijpende aanpassingen op het normale en kerkelijk leven vindt plaats. Door zaken die decennialang 'gewoon' waren gaat een streep. Zekerheden blijken niet zo zeker! Wij bidden dat we in alles de troost mogen vinden, in de woorden die de Heere ons ook gaf in psalm 40 vers 18: *“Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; Mijn God, wacht niet langer!”*

De kerkenraad.

### **2. Informatie delen via email**

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd via een brief, die wij bij alle pastorale eenheden hebben bezorgd. Aanpassingen en nieuwe informatie hebben wij gedeeld via de website en afkondigingen tijdens de kerkdienst. Daarvoor ook onze hartelijke dank aan degene die steeds ervoor zorgde dat informatie bijna per direct op de website werd geplaatst.

Wij kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks op de website kijkt en daarom hebben wij gemeend het nog eenvoudiger voor u te maken. Er is een emailadres geopend, waar u zich kunt aanmelden. Op deze



wijze kunnen wij u, indien nodig, snel via een email informeren over belangrijke informatie. Uiteraard is dit geen verplichting en zullen wij ook zorgdragen voor het delen van deze informatie op een andere wijze. Vindt u het echter prettig om via een email op de hoogte te worden gebracht van belangrijke informatie, dan kunt u een mail sturen naar [nieuwswijk2@hervormdstolwijk.nl](mailto:nieuwswijk2@hervormdstolwijk.nl) onder vermelding van uw naam en adres.

## **VAN DE DIACONIE**

### **Zendingscollecte 5 April**

Deze willen we besteden aan Marieke, zij is op 15 December 2019 uitgezonden vanuit Waarder naar Noord-Afrika. Zij is forensisch gezinspedagoge en gaat zich in Noord-Afrika via een Christelijke Ontwikkelingsorganisatie inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. Onder andere via gevangeniswerk en voor mensen die behandelingen hebben ondergaan en die weer terug keren naar de maatschappij. In verband met veiligheid noemen we naam en land niet voluit. Ook in deze tijd van de corona hebben we geen kerk, maar u kunt u gaven ook Altijd overmaken naar Centrale Diaconie Rabobank NL 59 RABO 0361401981 En dan de naam van Marieke Noord-Afrika.

Dat de Heere ook daar haar werk wil zegenen.

### **Diaconie collecte 10 april Spaans Evangelische Zending**

Sinds de oprichting in 1952 is de Spaanse Evangelische Zending actief in Spanje en andere Spaanstalige landen. Zo ook in Cuba, waar vanaf het begin van de jaren '90, het werk sterk groeit. Er is grote honger naar de Bijbel en uitleg over de Bijbel. Maar er zijn geen christelijke uitgeverij en boekwinkels op het eiland. Predikanten (in opleiding) vertellen elkaar over de boeken van de Spaanse Evangelische Zending en zo breidt ons netwerk op Cuba zich snel uit. Met uw hulp kunnen er meer mensen bereikt worden. Maak uw gift over o.v.v. "SEZ-collecte" op NL59 RABO 0361 4019 81

## **AGENDA**

Alle activiteiten zijn tot nader orde afgelast.

De kerkdiensten zijn online live mee te maken via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

## **OUDERENBIJBELKRING**

In verband met de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, gaat de laatste bijbelkring op woensdag 15 april ook niet door. Dat betekent dat we elkaar dit seizoen niet meer zullen ontmoeten. Het loopt anders dan we gedacht hadden. Het gezegde luidt: de mens wikt, God beschikt. Dat klopt helemaal. Des te meer mogen we de Heere danken voor de gezegende ontmoetingen die we hebben ontvangen in het afgelopen seizoen. We hopen DV in het nieuwe seizoen weer met elkaar verder te gaan. Vanaf deze plaats wensen u allemaal de zegen van God toe voor de komende periode: "de HEERE zegene u en behoede u" (Numeri 6 vers 24).

*Ds J van Dijk*

## **VOOR ELKAAR Vakantieweken**

### **Vrijwilligers gevraagd!**

Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantieweek? Geef je dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts. Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. "Het is verslavend", zegt de één, of "Het verrijkt m'n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef", zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring.

Op [www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger](http://www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger) vind je meer informatie.

### **Op zoek naar een mooie vakantieweek?**

Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongeren met ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.

Kijk op onze website [www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken](http://www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken) voor meer informatie.