

De Kerkklok

Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk



Verschijnt iedere veertien dagen

79^e jaargang no. 17

27 september 2019

MEDITATIE

De Wijnstok en de ranken

Johannes 15:5

De wijnstok

We staan aan het begin van een nieuw winterseizoen. Veel activiteiten vinden weer plaats:

Huisbezoeken, kringwerk, zondagsschool, vergaderingen en nog veel meer.

Je kunt ernaar uitzien, maar er ook gigantisch tegenop zien: het werk in Gods wijngaard.

Gelukkig wijst Jezus op Zichzelf: 'Ik ben de ware Wijnstok'

Een wijnstok is eigenlijk een onooglijk ding. Hij heeft een knoestige, kronkelige stam.

Dat is Jezus ten voeten uit.

Hij was geen indrukwekkende persoon.

Zijn leven was geen successtory. Zijn aardse loopbaan eindigt aan een kruis. Maar een wijnstok is ook geen sierboom, het is een vruchtboom. Bedoeld om vrucht te dragen. Trossen vol met druiven.

Daarvoor is Jezus op aarde gekomen. Om vrucht te dragen voor Zijn Vader.

De ranken

Maar Jezus zegt nog meer. In de beeldspraak krijgen ook de discipelen een plaats. Ze zijn de ranken.

Een rank is niet meer dan een hol kanaal. Hij dient er alleen toe om het sap door te laten dat uit de wortelstam wordt toegevoerd. Een rank. Dat bent ook u, en jij, als je in liefde aan Jezus verbonden bent.

Een bijzondere genade, zeker weten. Maar maak je geen illusies. Van jezelf ben je niet meer dan een holle tak. Los van de wijnstok stelt de rank niets voor. Maar verbonden aan de wijnstok is zo'n rank nuttig.

Door de ranken heen groeien er druiven aan de wijnstok. Verbonden aan Christus, stroomt Zijn levenskracht door ons heen en dragen wij vrucht. Voor vrucht dragen in Gods Koninkrijk is vóór alle dingen nodig om aan de ware wijnstok Jezus verbonden te zijn en te blijven. Jezus zegt: 'Blijf in Mij. Zonder Mij begin je niets.'

Snoeien

Er zijn ook andere ranken. Ranken die geen vrucht dragen. Ze hebben geen echte verbinding met de wijnstok.

De levenssappen van de wijnstok stromen niet in die ranken door. Ze worden uiteindelijk gesnoeid.

Je kunt lid van de kerk zijn, een trouwe kerkganger, een rank aan de wijnstok, en toch niet in Hem. Geen echte band met Hem door het geloof. Bent u (nog) een dode rank? Belijd dat eens aan de Heere.

En vraag Hem: HEERE, maak mij een levende, vrucht dragende rank aan de ware wijnstok.

HEERE, geef dat mijn rank ook vrucht mag gaan dragen. Zodat de wijnstok, dat bent U aan Uw eer komt. Want daar zijn de ranken toch voor bedoeld. HEERE, doe het nog! Uit genade.

Krenten

De ranken die vrucht dragen, worden gereinigd. 'Krenten' is de vakterm. De wijngaardenier dunt met

een fijn mesje de druiventrossen uit. Slechte vruchten snijdt hij weg, om grote tere druiven te

krijgen. Een wijnbouwer weet wat hij doet als hij door z'n wijngaard gaat met dat schaarje in z'n

hand. De hemelse Wijngaardenier ook. Hij verstaat Zijn vak. Hij weet hoe Hij Zijn kinderen tot grotere vruchtbaarheid brengt. Er moet bij ons het één en ander af, willen we dienstbaar en vruchtbaar zijn.

Onze hoogmoed, eigenwijsheid, zelfredzaamheid. Vaak gaat het door de diepten heen. Het krenten

doet pijn. We gaan verliezen wat voor ons zo kostbaar was. Maar om juist in dit proces te zien op

Jezus. Als er iemand gekrent is, dan Hij wel. Alles is Hem ontnomen. Kijk, daar hangt Hij, naakt aan

een kruis. Hij werd niet alleen gekrent, maar ook gesnoeid. Afgesneden uit het land der levenden. Hij

stierf opdat velen door het geloof in Hem het leven zouden vinden. Wat een vrucht!

In Jezus blijven

Verbonden aan Hem, ga je ook vrucht dragen. Daarom zegt Jezus: 'laat je vullen met Mijn kracht, met Mijn liefde. Blijf in Mij. Dat is geen toestand die vanzelfsprekend voortduurt. Integendeel. Het is een voortdurend gevecht. In de relatie met je Zender moet je investeren. Nee, het is geen loze opmerking, alsof we ons laten leiden door de geest van de tijd. Want daarin lijkt investeren een modewoord geworden. Juist niet. Het is voluit Bijbels. De HEERE vraagt om elke dag te investeren in de band met Hem. Hij laat niet los. Wij wel. Daarom zijn Zijn woorden zo waar: 'Blijf in Mij.' Voeling houden met Hem. Vasthouden aan Hem. Vruchtbaar zijn voor God vraagt geloofsoefening, een leven dichtbij de Bijbel, een leven van voortdurend gebed. Heel eenvoudig gezegd, is het een leven dat verbonden is aan Christus. Je put dagelijks uit Zijn vergevende liefde. Omdat je door Gods Geest tot de ontdekking bent gekomen dat je vanuit jezelf geen vruchten draagt. Zonder Jezus kunt u niets doen. Dit woord wil u niet verlammen, maar u in afhankelijkheid van Hem doen leven. U kunt bij Hem terecht. Altijd. Overal mee. In dit woord waarin wij op onze plaats worden gezet, biedt Jezus Zich aan. Hij zegt: 'Zonder Mij kunt u niets doen.' Weet u waarom? Omdat we ons (kerken)werk doen in het vertrouwen: 'Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft!'

Ds. D.J.W. Kok

KERKDIENSTEN

ZONDAG 29 SEPTEMBER

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. J. Belder, Harskamp

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. N. van Dorp, Den Haag

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

**Collecten: 1. Wijk 1-Diaconie projectcollecte; Wijk 2-Project 10-27;
2. Instandhouding eredienst; 3. Plaatselijk jeugdwerk**

ZONDAG 6 OKTOBER

Wijk 1: 9.00 uur: Ds. M. Kreuk, Oude Tonge

Wijk 2: 10.30 uur: Dhr. P. van der Wolf, Reeuwijk *Israëlzondag*

Wijk 2: 19.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

**Collecten: 1. Wijk 1 –Kerk en Israël; Wijk 2 – Messias belijdende Joden;
2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerk**

VAN DE REDACTIE

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. **vrijdag 11 oktober**. Deze is weer gewoon voor twee weken. Kopij dient uiterlijk **vrijdag 4 oktober** binnen te zijn. **Let op! De algemene berichten en de kopij voor wijk 2** bij Anneke Kok, , kerkklok02@gmail.com; **de kopij voor wijk 1** bij scriba Tine Larooij, , scribawijk1@hervormdstolwijk.nl. De bezorging wordt geregeld door fam. Boele

KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73

Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05

E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

BIJDRAGE VOOR DE KERKKLOK

De Kerkklok, het kerkblad van de Hervormde Gemeente te Stolwijk, ontvangt u 24 keer per jaar. Het zakje in deze Kerkklok is bestemd voor uw vrijwillige bijdrage in de onkosten. Het zakje met uw gift zal worden opgehaald door vrijwillig(st)ers van onze gemeente tussen D.V. dinsdag 1 oktober en vrijdag 4 oktober . Ook dit jaar hopen we weer op hun inzet. Wilt u a.u.b. het zakje alvast klaarleggen? Bij voorbaat dank.

COLLECTEMUNTEN

De collectemuntten zijn af te halen bij het Kerkelijk Bureau in Rehoboth. Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Bij uw komst geeft u aan welke munten u wenst. Na ondertekening van de bankmachtiging krijgt u deze gelijk mee. Eventuele informatie bij de penningmeester J. Verdoold,

KERKELIJK BUREAU

kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op bovengenoemd adres.

CENTRALE DIACONIE

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81

E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl

Oude Metalen

In de periode januari tot en met juni is er 600,00 opgehaald voor de 3 doelen uit Gouda; de Reling, Inloophuis Domino en 't Swanenburghshofje. Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Er staat een container voor aluminium, ijzer, lood, koper etc. bij dhr. J. van Dam. Let op: a.u.b. alleen metalen, ander materiaal geeft onnodige onkosten!

De opbrengst hiervan is in de maanden juli, augustus en september bestemd voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Gouwenaar Bert Visscher is door MAF geselecteerd om als piloot uitgezonden te worden.

Alvast hartelijk dank voor uw metalen.

ALGEMENE BERICHTEN

Website: www.hervormdstolwijk.nl

Hervormd Centrum Rehoboth: Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

VERENIGINGSVOND CHRISTENVROUW

Op D.V. 9 oktober a.s. houden wij weer onze verenigingsavond.

Onze gast is deze avond **Dhr. Erwin Hout uit Ridderkerk.**

Onderwerp **Gedragen door de Herder.**

Hij vertelt over zijn leven met een dwarslaesie.

Dit wordt een zeer indrukkende avond!!

De avond wordt gehouden in "Rehoboth" en begint om 19.45 uur.

Leden en ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Het bestuur van de Christenvrouw, Stolwijk-Berkenwoude.

RTV KRIMPENERWAARD

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondon de Kerken. *29 september Hervormde gemeente Willige Langerak *6 oktober Ned. Herv. Gemeente Stolwijk wijk 1. Via de website www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via 'uitzending gemist' de uitzending terug luisteren. RTV Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de Rekam.

WIJKGEMEENTE 1

Predikant: vacant

Kerkelijk werker: dhr. Martin Padmos,

Scriba: mw. Tine Larooij, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl

Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl

CD's van de dienst: fam. A.C. de Mik,

IN DE DIENSTEN

De komende twee zondagen zullen ons welbekende voorgangers in de kerkdiensten voorgaan; op zondag 29 september ds. N. van Dorp uit Den Haag en op zondag 6 oktober dhr. P. van der Wolf uit Reeuwijk. Op 6 oktober zal zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand het combo weer meedoen en is er na de dienst gelegenheid met elkaar na te praten in Rehoboth onder het genot van een

kop koffie of thee en natuurlijk limonade voor de kinderen. We zien uit naar goede diensten.

CATECHESE 18+

De tijd dat Stolwijk een enkele straat naar een oude kerk toe was, met een paar buurten daarbij, ligt al lange tijd achter ons. Ons alleraardigste dorpje ligt intussen midden in de wereld en we zitten allemaal met telekabels aan elkaar vast. Ook onze wereld is dus veranderd. Maar hoe sta je daarin? En hoe denk je daar over na? En wat heeft die wereld met God te maken? En wat heeft God met jou, met ons te maken? Daar kun je geen standaardantwoord op geven. Maar je kunt er wel met elkaar over nadenken en over praten. Dan komen we in elk geval een stukje verder. Daarom nodigen we je bij deze hartelijk uit om in een catechesegroep mee te doen, waarin we praten over de vraag wat we nou eigenlijk geloven. En hoe jij zelf daarin staat. En als je zou besluiten om bijvoorbeeld belijdenis te doen, kunnen we later een nieuwe groep maken. Je inbreng is belangrijk!

Er is daar nog geen vaste avond voor gepland, omdat we dat in overleg willen doen met de deelnemers. Er zullen binnenkort uitnodigingen verstuurd worden naar desbetreffende doelgroep, maar mocht je vragen hebben of als je overweegt mee te doen, meld je dan even bij Bas Qualm. Dan nemen we graag contact met je op.

STARTZONDAG

Zondag 15 september hebben we een gezellig samenzijn gehad, wat de aftrap was voor het komende winterwerk. We willen de mensen van de organisatie die dit allemaal geregeld hebben, bedanken voor deze geslaagde middag.

FILM 'BEAUTIFUL BOY'

Tijdens de doopdienst op 3 februari keken we naar de trailer van de film 'Beautiful Boy'. De ontroerende film gaat over een vader en een zoon die aan drugs is verslaafd. Het is een ontroerend en waargebeurd verhaal. Na een gelukkige jeugd in een stabiel gezin springt zoon Nic helemaal uit de band. Vader David weet zich geen raad. Wat moet hij doen? Zijn zoon loslaten, omdat alles wat hij probeert het alleen erger lijkt te maken? Maar, het is zijn kind, van wij hij - ondanks alles - zielsveel houdt. De film is een eigentijdse versie van Hosea 11 waaruit toen werd geprekeerd. In Hosea 11 zien we het bewogen hart van God voor ons - ondanks alles.

De singer-songwriter Lucas Hamming, die de rol van Judas in The Passion 2019 speelde, zegt over de film: "Ik kan huilen bij een mooie film als 'Beautiful Boy'. Dat is een indringend verhaal over een vader die ontdekt dat zijn zoon met een drugsverslaving worstelt. Hoe red je iemand die misschien niet gered wil worden?"

De filmavond is op: woensdag 9 oktober 2019, de avond start om 19.30 uur in Rehoboth.

PROGRAMMABLAD V&T

De commissie Vorming en Toerusting heeft het nieuwe programma met haar activiteiten voor het seizoen 2019-2020 opgesteld. Het nieuwe programmablad zal onder al onze gemeenteleden worden verspreid; op alle bladen staat een naam en adressticker. U kunt op zondag 6 oktober na de dienst uw eigen exemplaar tijdens het koffiedrinken ophalen in Rehoboth. Ook helpt u ons als u exemplaren meeneemt voor mensen die bij u in de buurt wonen. Dat scheelt ons als commissie veel werk. De vertrouwde jaarlijkse gemeentegids komt hiermee te vervallen; de gegevens die hierin stonden, kunt u ook vinden op de website van de kerk.

INLOOPOCHTEND

Graag wil ik u allen weer ontmoeten op donderdag 10 oktober van 10.00 - 11.30 in gebouw Rehoboth. Er komt dan een bekende spreker: Dhr. Arie Bodegom uit Stolwijk.

Met behulp van een powerpoint presentatie gaat Arie vertellen over zijn werk bij de bereden politie.

Het zal best wel een interessante ochtend worden, dus.....kom erbij!

Ik nodig alle belangstellenden daarvoor van harte uit! Tot ziens op 10 oktober.

Marijke Plaizier

AGENDA

Zo 29 sept:	10.30 uur;	organist: Michel van Buren KND: groep 1 t/m 5 o.l.v. Joanne en Sophie oppas: Andrea Groen in 't Woud, Mara Speksnijder en Sophie de Jong
Di 1 okt:	19.00-20.00 uur	geloofstraining jongeren van 12-15 jaar

20.15-21.15 uur geloofstraining jongeren van 16-20 jaar
locatie: de zolder in Rehoboth
Wo 2 okt: gebedskring in de grote consistorie
Vr 4 okt: Rock Solid; clubavond zolder Rehoboth
Zo 6 okt: 10.30 uur; organist: Nico Blok
KND: groep 1 t/m 5 o.l.v. Mattie en Naomi en groep 6 t/m 8 o.l.v. Hester
oppas: Lisa Hogendoorn, Elizabeth Uittenbogaard en Anouk Breedijk
Wo 7 okt: film 'Beautiful Boy' om 19.30 in Rehoboth
Do 10 okt: 10.00-11.30 uur inloopochtend, Rehoboth

WIJKGEMEENTE 2

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk,
Scriba: G.M. van Dieren,
Autodienst: Fam. J. de Mik,
CD's kerkdienst: Henk Fredrikze, (op maandag tussen 19:00 en 20:00 uur)

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

ZINGEN VOOR DE DIENST

29 sept vm: Ps. 12:7 nm: Ps. 13:5
6 okt vm: Ps. 18 voorzang nm: Ps. 17:3

VANUIT DE PASTORIE

Huwelijkscatechese

Ook dit jaar staan we stil bij de toerusting voor het huwelijk. Het huwelijk staat in de samenleving en in de kerk onder druk. Er komt veel op getrouwde mannen en vrouwen af. Daarom is het uitermate belangrijk om met elkaar onderwijs te krijgen vanuit de Bijbel en ook elkaar te ontmoeten. De avonden zijn gericht op het leren van andere echtparen, maar ook om elkaar beter te leren kennen. Daarom nodigen we iedereen uit, die voornemens zijn in 2019 of 2020 in het huwelijk te treden en daarbij een zegen willen vragen over hun huwelijk tijdens een kerkdienst rondom het Woord. Maar deze catechese is óók voor hen, die in de achterliggende periode in het huwelijk zijn getreden en nog geen huwelijkscatechese hebben gevolgd. Tijdens deze zgn. huwelijkscatechese zal aandacht besteed worden aan:

- * Bijbelse noties over de man-vrouw verhouding,
- * hoe communiceer je met elkaar,
- * wat te doen om conflicten te voorkomen/te beheersen,
- * wat zegt de Bijbel over seksualiteit en gezinsvorming.

We beginnen om 19.45 uur in Rehoboth

Deelnemers kunnen zich opgeven bij mij predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl

Het betreft de volgende data: donderdag 26 september – 3 oktober – 17 oktober–07 november

Huwelijksjubileum

Het echtpaar A. Plug en C.M.Plug- Van der Meer mocht op maandag 23 september gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Een teken van Gods trouw en zorg waarmee we onze ambtsbroeder en zijn vrouw, samen met hun kinderen van harte willen feliciteren. In de achterliggende periode is veel veranderd. Ze mochten samen voor Gods Aangezicht neerknielen om Zijn zegen over hun huwelijk te vragen. De Heere heeft hun huwelijk willen zegenen met de geboorte van 3 zoons en een dochter. Inmiddels kent het gezin ook al uitbreiding. Met dankbaarheid mag de hand van de HEERE worden opgemerkt. Gods zegen hebben ze mogen zien in verschillende plaatsen waar ze woonden, kerkten en leefden. Het (huwelijks)leven tekent zich door moeilijke en mooie momenten. Wat is het een grote gave van de Heere dat Hij in alle momenten van het leven er is met Zijn Woord en getuigenis. We bidden hen samen de woorden toe uit psalm 84 vers 13 'HEERE van de legermachten, welzalig is de mens die op U vertrouwt.' Een oproep en uitnodiging om door het geloof bij onze machtige en genadige God te schuilen. Dat bidden we Arie en Corrie samen met hun

kinderen van harte toe.

Bijbelkring:

De Bijbelkring komt voor de tweede keer bij elkaar op woensdagavond 10 oktober om 19.45 uur in Rehoboth. We zijn dankbaar voor de eerste ontmoeting waarin we samen spraken over de betekenis van de Schrift voor het dagelijks leven. De Bijbel schroomt niet om 'moeilijke' onderwerpen aan de orde te stellen. Maar ze geeft ook richting aan de omgang met gevoeligheden. Hier ontbreekt het ene doel niet: om u en mij te brengen aan de voeten van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus. U en jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring. We bespreken met elkaar het 2 e hoofdstuk 'Opgroeien in Silo'; uit het boekje 'Uw dienaar luistert' van ds. W.J. Westland.

Tenslotte:

Het winterwerk is weer begonnen. Allerlei activiteiten voor onze kinderen, jongeren en ouderen zullen plaatsvinden. Laten we er gebruik van maken. Met veel verwachting van de Heere! Soms werkt Hij op een heel bijzondere en plotselinge manier. Maar veel vaker werkt Hij op een rustige en geleidelijke manier. Door de prediking en persoonlijke Bijbellezen en gebed. Maar ook door catechese, clubs, Bijbelkringen, verenigingen etc.

Ik las bij iemand de vergelijking met Zacheüs (Luk.19:1-10). Hij wilde Jezus graag zien. En daarom klom hij in een boom langs de weg waar Jezus voorbij zou komen. Is het ook ons verlangen om Jezus te zien? Om Hem te leren kennen en steeds beter te leren kennen?

Laten we dan zorgen dat we net als Zacheüs langs de weg staan waar Jezus voorbijkomt, dat wil zeggen, laten we gebruik maken van de middelen die Hij ons Zelf gegeven heeft om Hem te kennen en met Hem om te gaan. Er is trouwens nog een reden om actief mee te doen met het winterwerk.

De Heere God vraagt ook van ons dat we onze gaven en talenten gebruiken om andere gemeenteleden te dienen en tot zegen te zijn!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

ds. D.J. W. Kok

VAN DE KERKENRAAD

...

VAN DE DIACONIE

29 september; Hulp aan vluchtelingenkinderen in Turkije

Op zondag 29 september, wordt uw gave gevraagd voor hulp aan vluchtelingenkinderen in Turkije. Voor veel vluchtelingen in Turkije is het overleven. Voor gezinnen met een kind met een beperking is het leven extra zwaar. Ze hebben niet de middelen en mogelijkheden om het te helpen. Gelukkig is er de christelijke organisatie 'Kardelen'. In Ankara wonen duizenden vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden. Ouders van gehandicapte kinderen hebben gespecialiseerde zorg nodig. Deze is voor hen nauwelijks beschikbaar. Kardelen zoekt de gezinnen op en geeft therapie aan huis. Verder organiseert zij samen met lokale kerken sociale activiteiten. Er is een Kids Club waar ze extra bijles krijgen. Kardelen wil de liefde en hoop in Jezus met deze gezinnen delen. De kinderen bloeien op, ondanks de beperkingen en oorlogstrauma's.

Collecte voor Messiasbelijdende Joden op 6 oktober

Op 6 oktober is het Israëlzondag. Joden die Jezus als de Messias erkennen zijn onze broeders en zusters in het geloof. Zij mogen aan andere Joden in woord en daad getuigen van Jezus als de enige Weg tot de Vader. In dit getuigenis hebben zij uw gebed en steun nodig! Enkele voorbeelden van hulp die zij in hun omgeving bieden zijn: warme maaltijden voor armen en wordt er juridische hulp verleend aan onderdrukten. Uw gift is hiervoor hard nodig. Namens uw diakenen alvast bedankt.

VERJAARDAGEN:

In de maand oktober hopen jarig te zijn:

10-10 Dhr. G.J. v.d. Ende,

18-10 Fiona Muyselaar,

24-10 Agnes Willibrord,

25-10 Mohaned Faisal (11 jaar),

29-10 Thomas Boerefijn,

Sturen we de jarigen weer een kaart?

AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit
za 28 sept		Mannenochtend "De Doorgronders"
zo 29 sept	14.00 uur	Zondagsschool "Benjamin"
ma 30 sept		Catechisatie
ma 30 sept	19.15 uur	Bijbelclub Gemiva
di 1 okt	19.45 uur	Belijdeniscatechisatie
di 1 okt	20.00 uur	Jongerenkring Plus
wo 2 okt	10.00 uur	Ouderenkring
wo 2 okt	19.30 uur	Jeugdclub "Het Anker" 2
do 3 okt	19.45 uur	Huwelijkscatechese
do 3 okt	19.45 uur	Vrouwenkring "Debora"
vrij 4 okt	20.00 uur	Zendingsavond
zo 6 okt	14.00 uur	Zondagsschool "Benjamin"
zo 6 okt	20.30 uur	Jeugdvereniging "De Parel"
ma 7 okt		Catechisatie
ma 7 okt	19.15 uur	Bijbelclub Gemiva
ma 7 okt	19.45 uur	Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"
di 8 okt	19.00 uur	Tienerclub "TOV"
di 8 okt	19.45 uur	Belijdeniscatechisatie
wo 9 okt	19.30 uur	Jeugdclub "Het Anker" 1
wo 9 okt	19.45 uur	Kerkenraadsvergadering
wo 9 okt	19.45 uur	Vrouwenvereniging "De Christenvrouw"
do 10 okt	19.45 uur	Jongerenkring
do 10 okt	19.45 uur	Bijbelkring

KINDEROPPAS

Groep 1 (tot 3 jaar)

29 september Lisette de Vries, Lianne Boele en Mariola de Vries
6 oktober Ariëtte v/d Knijff, Marinda van Dijk en Daphne van Wijngaarden
13 oktober Hilda v/d Broek, Willianne Linge en Jo-anne Plug

Groep 2 (vanaf 3 jaar)

29 september Christa Dekker, Niels Verhoef en Lucas van Wijngaarden
6 oktober Tineke den Uijl, Stijn Both en Marc de Jong
13 oktober Marleen Verburg, Jelle Dekker en Thijs Dekker

AANGEPASTE DIENST

De vereniging "Op Weg met de Ander" organiseert een aangepaste kerkdienst op DV 13 okt in de Laurentiuskerk in Bergambacht.

De dienst begint om 10.30 en wordt geleid door ds .H. Schipaanboord.

U of jij wordt hartelijk uitgenodigd voor deze dienst.

KRINGEN EN VERENIGINGEN

Ouderenbijbelkring

DV woensdag 2 oktober is er weer Ouderenbijbelkring in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 2 uit het Bijbelstudieboekje "Uw dienaar luistert" : 1Samuel 2 vers 11-26. Het gaat over Samuel, die opgroeit in Silo. Weet dat u van harte welkom bent, ook als u de eerste keer niet kon. We hopen weer op een fijne en gezegende ontmoeting met elkaar!

Ds. J. van Dijk

Jongerenpastoraat

Hoi! Word jij binnenkort 15? Dan kun je een buddy op de stoep verwachten! Een buddy, wat is dat? Een buddy is een enthousiast belijdend lid van onze gemeente die jou beter wil leren kennen. Een buddy is er om samen met jou te praten over het geloof, maar ook om gezellig leuke dingen mee te doen. Dat doen we om contact te leggen tussen jongeren en jongvolwassenen, contact wat er anders niet zo snel zou zijn. Dat is nu juist zo leuk, je leert nieuwe mensen kennen in je gemeente. Wij hebben er zin in om jou te ontmoeten!

Tot snel! Groetjes van een buddy